

Tulstrup sogn

15. årgang nr. 4

September 2013



”SOMMERPALADS” I TØRRING

Tekst: Kirsten Lund

Hvad bruger I jeres tid på? Hvilken hobby har I? Spørgsmålene har jeg stillet Inge Hestbæk og Erik Bülow-Olsen, som nyder det meste af sommeren i deres sommerhus i Tørring.

For enden ad en lang markvej gennem ”Tørring-slugten” finder jeg Inge Hestbæk (69 år) og Erik Bülow-Olsen (66 år) uden

for deres sommerhus, der smyger sig smukt ind mod skrænten næsten i vandkanten af Knudsø. De er optaget af at beskære træer og lægge brosten, men byder gerne på kaffe og fortællinger om deres liv inde i stuen, med storslået udsigt til sø og mark.

Både Inge og Erik er gymnasie-lærere, eller tidligere gymnasie-lærere. Erik går på pension nu, ja faktisk er dagen efter inter-

viewet Eriks sidste lønnede dag. Inge gik på efterløn i 2007. ”Det gjorde jeg samtidig med, at vi erhvervede huset her”, fortæller Inge, som er uddannet geolog fra Århus Universitet. ”Jeg er egentlig københavner af fødsel, men mine forældre flyttede til Århus, da jeg var 15. Derfor blev jeg student i Århus og læste også i Århus. Jeg er nok sådan lidt halvgyde og halv-københavner”, griner Inge.

Inge kom siden til Sjælland, flyttede til København i 1972 og har været gymnasielærer lige siden. De seneste mange år på Greve gymnasium. ”For at kunne fortsætte med min faglighed, både som geolog og pædagog, har jeg fungeret som naturguide på Geocenter Møns Klint, lige siden jeg gik på efterløn, og jeg tror, jeg fortsætter dette år med”, fortæller Inge.



Inge Hestbæk og Erik Bülow-Olsen ved sommerhuset, der ligger helt ned til Knudø

Parret bor i Vordingborg, lidt endnu. I Vordingborg har Erik, der oprindeligt kommer fra København, været gymnasielærer i biologi og geografi gennem mange år, men nu er det slut og pensionisttilværelsen begynder. ”I løbet af september lægger vi vores liv helt om”, indskyder Inge. ”Det betyder, at vil til at bruge huset her noget mere”, fortsætter Erik, ”og nok bo her i perioden fra april til slutningen af september. Det er lidt besværligt at bo hernede om vinteren, alt skrald skal vi transportere op til Tulstrupvej og posten skal hentes deroppe.”

Æresborgere

Det er ikke tilfældigt, at Inge og Erik fandt sommerhuset i Tørring. Begge har familiære relationer i området; Inges søster bor i Skanderborg og Eriks søster

INDHOLDSFORTEGNELSE

Sommerpalads i Tørring ...	side 1
Høstgudstjeneste	side 6
Maria-rosen	side 7
Frokost og årsmøde	side 11
Tulstrup kirke	side 12

Forsidetegning: Jens Råby



Inge Hestbæk og Erik Bülow-Olsen på deres yndlingsplads til morgenkaffen

og mor bor i Ans. ”Når vi besøger dem, har vi vores eget og skal ikke tilpasse os deres væner. Det gør det meget nemmere at besøge hinanden,” forklarer Erik. ”Og vi blev taget rigtig godt imod af landsbyen. Kort efter vi overtog huset her, blev vi udnævnt til Tørring bys æresborgere til årets sommerfest. Det blev vi vældig beærede over. Vi har lagt vægt på at komme til de fester og være en del af byen og vise, at byen er velkommen hernede.”

”Med de fag vi har uddannet os inden for, og som vi har undervist i gennem mange år, så kan du nok se, hvilke interesser vi har”, gætter Inge. ”Naturen er

vores fælles omdrejningspunkt. Vi har sommerhuset her for at nyde naturen, og det har vi bestemt ikke fortrudt”, understreger Erik.

Erik har en hovedfritidsinteresse, som han har haft meget længe nemlig orienteringsløb. Inge har også været meget aktiv og begge dyrker stadig sporten. Erik har løbet på højt niveau og har været nr. 3 i Danmarksmeesterskab i stafet og også opnået titlen som Sjællandsmester. ”Men nu har jeg et lidt dårligt knæ og har dårligt syn på mit ene øje på grund af sygdommen AMD, det gør, at jeg ikke sådan bare kan tonse af sted som tidligere, jeg bedømmer afstand forkert og falder”, siger Erik. ”Vi

løber da stadig begge to, bare ikke på så højt et plan.” Orienteringsklubben i Vordingborg har tidligere fyldt meget for dem begge, og de har været formænd på skift. De er stadig medlemmer af klubben i Vordingborg og er nu også medlemmer af klubben i Silkeborg. Inge fortæller, at hun har fået Erik med på andre ture også med natur som fællesinteresse. ”Vi har kajaker liggende her nede ved bådebroen, ikke motorbåde, vi cykler og vi tager gerne et morgenbad i søen”, fortæller hun. ”I et ægteskab, så er man ét kød,” fortsætter Erik, ”så tilpasser man sine interesser til hinanden”.

Inge holder af at sy og har syet tøj, patchwork, tøjdyr og meget mere. ”Lige nu er jeg ved at sy nisser til vores børnebørn”, griner Inge. ”Vi har tre 3 døtre og 5 børnebørn, som også er piger. Jeg har f.eks. også syet dinosaurer, som var maskot for Geocenter Møns Klint, da de var i Grønland og udgrave de første dinosaurer. Mine tøjdyrsdinosaurer er nu med i udstillingen på Geocentret”, fortæller Inge og viser en lilla dino frem.

Erik fortæller om hans anden store interesse; han tegner kort til orienteringsløb. Det foregår på PC med et CAD program og er et ganske omfattende arbejde. ”Jeg tager udgangspunkt i kort med koordinater, luftfotos og avancerede kurvebilleder, som er mere nøjagtige end de topografiske kort. Vi går derefter ud i skoven med GPS og tegner, hvordan kortene skal være. Når vi har været ude i naturen, sidder jeg heroppe på hemsens ved PC'en og tegner kortene færdig. De er meget nøjagtige, såkaldt georefereret, som betyder, at den nøjagtige geografiske position er anvendt”, forklarer Erik.

”Tidligere har vi også rejst meget”, fortæller Inge, ”vi gør det ikke så meget mere efter, at vi har købt huset her, men vi har rejst jorden rundt et år, hvor vi tog orlov. Vi har været på flere ture med Topas, vi løber på langrendsski i Norge. Også på vores rejser har natur været i fokus.”

Sneet inde i Tørring

Til højtiderne tager Inge og Erik i kirke, men det er ikke en del af deres hverdag. ”Til jul

ville vi have været til gudstjeneste i Tulstrup,” siger Erik, ”men det nåede vi desværre ikke, fordi vi var sneet inde hernede på marken. Med hjælp kom vi dog ud og nåede til Skanderborg, hvor vi fejrede juleaften hos Inges søster.”

”Jeg vil nok betegne os som kulturkristne,” fortsætter Erik. ”Vi taler om, hvad kristendommen betyder for vores moral, etik og for vores samfundsopfattelse. Jesus’ lignelser er f.eks. vældig vigtige historier, der har betydning for, hvordan vi agerer som mennesker. Vi

bruger dem meget i vores livsopfattelse og værdisæt. Men som naturvidenskabsmand kan jeg da godt stille spørgsmålstegn ved guds eksistens”, indrømmer Erik, ”Men Jesus’ holdninger og ord betyder noget for os”, tilføjer Inge.

I gymnasiet har både Inge og Erik oplevet, at det var interessant at inddrage kristendom i den tværfaglige undervisning. Det kunne være på tværs mellem fagene religion, natur og geografi, fortæller Inge eller mellem biologi og religion om f.eks. evolutionsteori, fortæller Erik.



Sommerpalads på skrænten

”Når vi får besøg, viser vi gerne gæsterne både Tulstrup og Aalling kirker. De er så smukke, de romanske kirker, som vi ikke kender på Sjælland”, smiler Inge og tager tråden op om, at parret fra september lægger deres liv helt om. Inge finder billeder frem, de har købt en lej-

lighed i Smørum, København, som de overtager den 1. september. ”Vi har sat huset i Vordingborg til salg, købt lejligheden, og vi har sommerhuset her, så har vi både et ”sommerpalads” og et ”vinterpalads”, storsmiler Erik og Inge.



HØSTGUDSTJENESTE I TULSTRUP KIRKE

Søndag den 22. september kl. 10.30



- Kl. 15.00 inviteres der på kaffe
i Kirkehuset i Dover,
hvor ”De Dover Spillemand” medvirker -

MARIA-ROSEN I TULSTRUP KIRKE



Tekst: Morten Stender, Laven

Pinsedag var jeg til gudstjeneste i Tulstrup Kirke med en af mine venner, og som sædvanlig nød jeg at være i kirkens smukke, gamle rum og at synge og lytte til en prædiken, som var inspireret af Ånden samt ikke mindst at deltage i nadveren.

Da jeg denne Pinsedag rejste mig fra knæfaldet, fik jeg en ekstra oplevelse, da jeg knælede lige over for sydvinduet i koret, og her kunne jeg se en såkaldt Maria-rose øverst, flankeret af to indvielseskors, indfældet i hver sin cirkel, som var omgivet af prikker hele vejen rundt.

Nyligt så jeg samme type Maria-rose i Øm Klosters lille museumsbygning, hvor der er udstillet en munkesten, som har tjent til prøvetryk for en Maria-rose inden stenen blev brændt og indgik i bygningen af klosteret. Som der står på informationstavlen var rosen Marias blomst i Middelalderen og med farverne hvid, rød og gul symboliserer rosen Marias renhed, kærlighed/sorg og stråleglans. Rosen har været et centralt symbol i Cisterciensernes klostre, der alle var indviet til Jomfru Maria. For stifteren af ordenen, Bernhard af Clairvaux, var



Maria´s tro et forbillede til efterfølgelse, fordi hun i ydmyghed og lydighed tog imod Guds sendebud. Hun var rosen over alle roser.

I montren i Øm er der ligeledes udstillet en lille rhombeformet glaseret flise med en 8-bladet roset, som har været en del af et mosaikgulv i klosteret eller kirken. Tilsvarende kender man fra Sorø kirke, hvor man bl.a. også har fundet meget smukke seksbladede rosetter i rhombeformede glaserede fliser i rester af et mosaikgulv fra slutningen af 1100-tallet.

I 1982 opholdt jeg mig i et år i den sydvestlige del af Frankrig i landskabet Perigord, som måske mest er kendt for sin foie

gras (gåseleverpostej) samt sine valnødder og smukke byer og landsbyer langs Dordognefloden.

Min familie og jeg boede i landsbyen Bournel ca. 30 km syd for Bergerac, og i nærheden af vores landsby lå der en ødekirke ved navn L'église Saint Martin nær landsbyen Ferrensac.

Den Martin, som kirken var indviet til, var givetvis Martin af Tours (315-399), som meget mod sin vilje blev valgt til biskop af Tours, og han blev måske netop derfor en særdeles god biskop, som man mindes den dag i dag på Mortens Aften. I min familie er det dog mest blevet til en fest for mig på grund af navneligheden.

Ved L'eglise Saint Martin fandt jeg en dag sammen med mine sønner nogle teglsten med smukke aftryk af seksbladede Mariaroser, som den i Tulstrup Kirke.



Tæt ved ødekirken gik der en gammel pilgrimsrute på et højdedrag, som havde forbindelse videre sydover mod Pyrenæerne og derfra mod Santiago de Compostella i Spanien, som nu igen er blevet pilgrimsål for moderne pilgrimme.

Tulstrup Kirke ligger på den gamle kongevej mellem Skanderborg og Viborg, som via Oksevejen havde forbindelse med den gamle Oudalsvej ned over marken til Alling og videre over Gudenåen til Sct. Søren's Kirke i Gl. Rye, hvorfra der er forbindelse til hærvejen sydover mod Frankrig og Santiago de Compostella.

Jeg ved ikke, om Maria-roser er særlig udbredt langs denne rute, da jeg har fundet dem overalt i Sydeuropa, men udelukket er det vel ikke?

Sidste år fandt jeg tre smukke seksbladede rosetter i Øster Lindet Kirke nær hærvejen syd for Jels.

I Sydeuropa er jeg stødt på utallige Maria-roser fra Grækenland i øst til Tenerife og La Gomera i vest. På Mani-halvøen på Peloponnes, der skyder sig langt mod syd i det Ægæiske Hav, fandt jeg, ved en gammel helligdom for Poseidon, resterne af en meget smuk seksbladet roset på klippegrund omgivet af en krans af stiliserede bølger. Symbolet er altså ældre end kristendommen og har også været knyttet til kærlighedsgudinderne Venus og Afrodite.

Nu er roser, som vi kender dem, jo ikke seksbladede eller ottebladede, så der må have været nogle andre roser, som gav inspiration til Marias rose. Som bekendt blev Kristus tornekronet, og der findes vist ingen roser uden torne - og dog - var der i Jerico faktisk en "rose", som er omtalt i det Apokryfe Skrift

Siraks Bog i Kap 24 vers 14, hvor der om Visdommen står: ”Som en palme i En-Gedi skød jeg i vejret, som rosenbuske i Jerico”.

Jericos rose kunne overleve sammenrullet som en kugle i årtier i en dvaletilstand, hvor den kunne lade sig føre med vinden til fugtigere steder. Fik den vand, kunne den folde sig ud på nogle få timer, hvorefter den kunne tørre ind, rulle videre og gentage processen. Jomfru Maria skulle efter visse legender have velsignet denne plante på sin rejse til Ægypten. Rosen kaldes forståeligt nok også Kristrosen.

Roser er visseligt smukke, og her i min have har jeg virkelig gjort symbolet med en stor mosaik i græsplænen lavet af røde og hvide afrundede strandsten. Den går jeg nu dagligt og luger, for at den kan fremtræde ren og smuk, og glæder mig over at den første orange rose lige er sprunget ud i drivhuset.

NB! Hvis nogen af Sognebladets læsere skulle have kendskab til seksbladede rosetter rundt om i de danske kirker, hører jeg gerne om dem på min mail-adresse:

mortenstender@fiberpost.dk



TULSTRUP KIRKE INVITERER TIL FROKOST OG ÅRSMØDE SØNDAG DEN 24. NOVEMBER

Menighedsrådet vil gerne invitere alle interesserede fra sognet til frokost og årsmøde efter gudstjenesten søndag den 24. november 2013. Gudstjenesten er kl. 11.00 i Tulstrup kirke. Derefter har vi dækket op til frokost i præstegården ca. kl. 12.00.

Når vi har spist, vil menighedsrådet fortælle lidt om, hvad vi har arbejdet med i det forgangne år. Hvilke tiltag er der sket, og hvad har vi brugt pengene til?

Vi vil også fortælle noget om, hvad vi forventer at arbejde med i det kommende år, og hvad vi forventer at bruge pengene til i 2014.

På årsmødet har du mulighed for at drøfte kirkens arbejde med menighedsrådet, stille spørgsmål, kommentere, komme med nye forslag og ideer. Så vi håber rigtig mange har lyst til at bruge et par timer denne søndag på at få lidt at vide om kirkens arbejde. I er også meget

velkomne, selvom I måske ikke kommer så meget til gudstjenester og kirkens aktiviteter – og man kan også nøjes med at komme til frokost og årsmøde uden at deltage i gudstjenesten først.

Under mødet skal vi selvfølgelig også synge nogle sange fra Højskolesangbogen. Vi slutter årsmødet med en kop kaffe ca. kl. 14.00.

Af hensyn til forplejning vil vi gerne bede om en tilkendegivelse af antal deltagere til frokost. Send en mail til Kirsten Lund: kirsten.lund@fiberpost.dk eller ring på tlf. 2839 0042, og sig hvor mange I kommer, senest fredag den 22. november – tusind tak.

Vel mødt!

Venlig hilsen
Menighedsrådet ved
Tulstrup kirke

TULSTRUP KIRKE



Sognepræst Erik Bredmose Simonsen

Præstebakken 11
8680 Ry
Tlf. 86 89 14 17
e-mail: ebs@km.dk

Graver:

Barry Leonard
Tlf. 27 32 47 50
Træffes ved kirken
fredag kl. 10 – 12

Kirkevæрге:

Grethe Jensen
tlf.: 86 89 16 74

Menighedsrådsformand:

Jens Peter Møller
tlf.: 86 89 36 64

Tulstrup kirkes hjemmeside:

www.tulstrupkirke.dk

- Siden sidst -

Dødsfald i sognet og begravede/ bisatte fra Tulstrup kirke

Edith Madsen,
Plejhjemmet Søkilde

Astrid Elise Nørgaard,
Plejhjemmet Søkilde

Else Dyhr,
”Søndervang”, Låsby

Døbt i Tulstrup kirke

Anna Kirstine Lahn Rasmussen,
Fiirgårde

Viet i Tulstrup kirke

Beth Lindebjerg og
Hans Legard Iversen, Ry



Redaktionen af ”Tulstrup sogn”

Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry tlf. 86 89 09 19
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

”Tulstrup sogn” udgives af Tulstrup menighedsråd.

Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn 4 gange årligt:

marts - juni - september - december.

Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 82 09 49

Stof til næste blad modtages gerne - **senest d. 21. oktober 2013**

