

Tulstrup sogn

17. årgang nr. 3

Juni 2015



KUN PRÆSTEBOLIGEN UNDGIK FLAMMERNE

UDLÆNGERNE TIL TULSTRUP PRÆSTEGÅRD NEDBRÆNDTE I MORGES

Tekst af Kirsten Lund

Sådan lød overskriften tirsdag den 25. februar 1964 i DEMOKRATEN.

- Vi lå og sov men vågnede ved, at der var noget der knitrede. Jeg slog øjnene op og så, at hele soveværelset var rødt. Det var tidligt om morgenen lidt før 6 den 25. februar 1964, fortæl-

ler Christa Alrø, 71 år, der sammen med hendes daværende mand, Anton Mikkelsen, skulle vise sig at blive de sidste forpagtere af præstegården i Tulstrup.

- Vi var kun 5 minutter fra at brænde inde – det var en frygtelig oplevelse, der kunne ride én som en mare mange år efter. Det var et chok!



DEMOKRATEN var en socialdemokratisk Aarhusiansk avis, som udkom 1884-1974. Midtjyllands Avis blev grundlagt 6. maj 1857 som Silkeborg Avis. I denne har vi ikke kunnet finde stof om branden.

Christa fortæller levende om branden. Anton og Christa løb ind i stuen med deres 2-årige søn, Brian. Anton forsøgte at ringe til brandvæsenet, men kunne ikke komme igennem til centralen, måske fordi ledningerne allerede var brændt over. ”Skynd dig at tage Brian, løb over til præsten og ring efter brandvæsenet”, råbte Anton til mig.

- Jeg husker tydeligt, hvordan jeg løb over til fru Bolwig i præsteboligen. Der var ild i det store kastanjetræ i gården, så luften var fyldt med stjerner af gløder, som dalede ned i Brians hår. Jeg klaskede ham på håret hele vejen over til præstens bagdør, som jeg vidste aldrig var låst. Jeg fik dem vækket og præsten fik straks tilkaldt brandvæsenet.

INDHOLDSFORTEGNELSE

Præstegårdsbranden..... side 1

Minikonfirmander side 8

Børnegudstjeneste side 11

Tak fra Folkek. Nødhjælp side 13

Nyt fra menighedsrådet... side 14

Høstgudstjeneste side 15

Tulstrup kirke..... side 16

Forsidetegning: Jens Råby

- Fru Bolwig spurgte om jeg gerne ville have noget med ud af det brændende hus. Vi havde arvet et gammelt ur. Det var så smukt, det ville jeg vældig gerne redde. ”Jamen det prøver jeg at få ud”, sagde fru Bolwig. Men hun nåede kun hen til døren af vores stuehus, så styrtede taget sammen. Vi fik intet med. Jo, Anton nåede at gribe en

skuffe med bl.a. forsikringspapirer i. Det var godt tænkt.

- Anton prøvede også at få dyrene ud af staldene. Søren vognmand fra Tulstrup kom også for at hjælpe. Han havde set branden oppe fra grusgraven, der lå i Lyngbakkerne, hvor der nu er p-plads på Randersvej på vej op mod Låsby. Søren vognmand var på vej op efter sand at strø med, fordi det var så glat. Så opdagede han og hans makker ilden. "Det er da vist præstegården der brænder", sagde de og skyndte sig derned for at hjælpe. Gården var næsten væk, da de kom. Det tog

kun omkring en halv time at brænde det hele væk, fortæller Christa.

Anton ville absolut redde nogle dyr. Vognmand Søren måtte holde ham, så han ikke gik ind i staldene. Det gik så hurtigt. Husene var stråtekt og der lå halm på alle lofterne også over stuehuset. Da brandvæsenet kom lykkedes det dem at få 2 af køerne ud, men den ene måtte de aflive. Det var farligt arbejde for brandmændene og vi måtte da også have en ambulance tilkaldt fordi en mur væltede ned over en af dem. Man mener at en kortslutning i maskinhuset var årsag til branden.



Christa Alrø



Luftfoto af Tulstrup Præstegård før branden i 1964

- Heldigvis hørte vi ikke en lyd fra staldene. Dyrene brølede ikke, de blev røgforgiftede med det samme. Det var vores trøst, at de sandsynligvis ikke mærkede noget. Men det var et forfærdeligt syn med alle de dyr, der var brændt.

- Det er ret uhyggeligt med sådan en brand. Min far var lige ved at omkomme i det hele. Han skulle på arbejde, da han så ilden. Hurtigt tog han sin knallert og susede op til os. Han blev frygtelig bange, da han kom kørende på vejen og ikke kunne se nogen af os uden for. Han troede vi stadig var inde i huset. Han rykkede en hegns-

pæl op og skulle lige til at baldrere et vindue for at trænge ind i soveværelset, men så hørte han heldigvis vognmand Søren, der

Præstegården i Tulstrup er oprindeligt udskilt fra Tulstrupgård. Gården hed Damgård.

I 1893 blev det til præstegård. Præstegårdens avlsbygninger var fra 1870. Efter branden i 1964 blev landbrugsbygningerne ikke genopført og jorden blev solgt til daværende Alling-Tulstrup kommune.

I 1975 blev Plejehjemmet Søkilde bygget på en af gårdens tidligere marker.

var ved at forhindre Anton i at trænge ind i kostalden. De råbte til ham, at jeg var inde hos fru Bolwig. Far var meget chokeret.

Hovedbygningen, hvor præstefamilien boede undgik branden, bl.a. fordi vinden bar bort fra bygningen. Det store kastanjetræ i gården lever også stadig, selvom det blev meget beskadiget. Træet har stadig synlige ar efter branden.

- Men hold da op, præsten og hans kone, de var gode ved os og søde naboer kom med tøj til os. De vidste ikke jeg var gravid, så jeg kunne ikke passe det hele. Heldigvis gik det rimelig hurtigt med at få erstattet vore ting af forsikringen, mindes Christa.

- Efter branden flyttede vi ind i mine forældres kælder. De boede på Tulstrupvej ved Skæggeskovvej, hvor Bente Lundgård bor nu. Vi ville jo gerne tilbage til præstegården igen, men der gik over et år inden Kirkeministeriet meddelte os, at præstegården ikke blev bygget op igen.

Vi passede jorden i mellemtiden med hjælp fra maskinstati-

Christa og Anton Mikkelsen var forpagtere af præstegården 1962-1964.

Under branden omkom 9 kreaturer, 3 kalve, 2 søer, 3 svin og 20 smågrise. 2 køer og et par grise blev reddet ud.

Al avlen, gårdens maskiner og redskaber blev ødelagt.

Christa og Anton fortsatte med at drive jorden indtil Kirkeministeriet tiltrådte, at Tulstrup præstegård blev nedlagt som selvstændigt brug og forpagtningssaftalen ophørte med virkning fra den 1. januar 1966.

Anton Mikkelsen døde i 2000

on og samtidig fik Anton arbejde på Ry Møllens fabrikker, der lå på Siimtoften på Kvicklys nuværende grund.

Den lille familie blev boende i Christa Alrøs forældres kælder til Christa havde født deres anden søn Kim i maj 1964. Det var svært at få lejlighed, men skolestuen i Vennely stod tom, fordi alle børnene var flyttet til den nyopførte Knudsøskole i 1962. I godt et år boede Christa og familien således i den gamle skole i Vennely.

Efter branden rensede Christa og Anton stenene fra stuehusets brandtomt og tjente penge på at sælge dem. Der er et hus på Klostervej i Ry, der er bygget af de sten, fortæller Christa.

- Da det viste sig, vi ikke kunne komme tilbage som forpagtere til præstegården, købte vi hus i Søkilde på Randersvej. Her fik vi vores tredje barn, Dorthe, i 1968. Vi boede i Søkilde indtil Anton og jeg blev skilt i 1990.

Christa Alrø blev uddannet sygehjælper og har arbejdet inden for faget i mange år. Derudover er hun uddannet zoneterapeut og har haft klinik i Søkilde og

Den almindelige Brandforsikring
BANKFORSIKRINGSSKADENS
af 1792
DIREKTIONEN Journal nr. S. 6996

København K, den 6/4 1964.
Stormgade 10
Tlf. C. 1200
/G3 Hermed 2 bilag

KOPI

Efter meddelelsen af den heri fremsendte erklæring om, at den nævnte husejerskabshave vil være villig til at modtage erstatningen efter branden den 25/2 1964

på ejendommen "Tulstrup Præstegaard", Sagsnr. nr. 208,
matrikelnr. 3 a Tulstrup by og sogn,
til indløstelse på en spærret konto for regning Alling-Tulstrup Menighedsråd,
følger heri det check på 112.305,- kr. 112.305,-
Det ene eksemplar af hovedreguleringen er tillige sendt hertil i underafleveret stand.

*Den 6. april 1964 modtog
Alling-Tulstrup menighedsråd
112.305 kr. i erstatning for branden*

senere på Raunsøvej i Jaungyde, hvor hun har boet med sin anden mand Niels Alrø i 16 år inden han døde i 2007. Christa bor nu på Vessøvej i Ry.



Tulstrup præstegårds hovedbygning set fra haven, tegnet af Frida Vestergaard i 1927. Frida var gift med Anker Vestergaard, sognepræst i Tulstrup 1925 -31

AFLEVERINGSSYN AF TULSTRUP PRÆSTEGÅRD TIL ANTON MIKKELSEN 1962

År 1962 den 1. marts holdtes afleveringssyn over Tulstrup præstegårds avlsbygninger, forpagterbolig og jorden i anledning af forpagter Anton Mikkelsens overtagelse af avlingen efter sognepræsten. Til stede var alle medlemmer af Plling og Tulstrup menighedsråd samt provstiudvalget, forpagteren og sognepræsten.

Avlsbygningerne består af vestre længe, indeholdende forpagterbolig: forgang, dagligstue, spisestue, soveværelse, børneværelse, køkkenunder, der anvendes som kommagasin, bryggers, køkken, madkølder, brødrum samt et loftsværelse, på loftet er der et løst retirade; der er loft over hele vestre længe. I brødrummet er væggen ikke pudsede. I nordre ende af vestre længe er der tre svinstier, hvis loft er hullt.

I nordre længe er en lade og øst for lade en åbent brolagt møddingsplads inden milt og inden afløb.

I østre længe er kostald med 7 svinstier og plads til 28 kreaturer samt roevnis.

Ajlebeholderen er dækket med cement og jernbeton.

Der findes ingen ajlepumpe.

Der findes ingen hegn og ingen brandredskaber.

Åen og grøfterne var oprensede.

Iøvrigt fandtes avlsbygningerne og jorden i synsforstandig stand.

Således afleverede sognepræsten det forpagtede til Plling-Tulstrup menighedsråd, som derefter afleverede det til den tiltrædende forpagter.

Den tiltrædende forpagter overtager følgende beholdning: 200 gl. danske tønder roer, loftet over kostalden fyldt med halen, endvidere 15 gl danske tdr. havre og 4 gl dansk tdr. byg.

Med hensyn til skatter og afgifter efter ejendomsloven og grundloven til stat, amt og Kommune samt hvedskyld på amtstuen og brandforsikringspremie betaler forpagteren den del, som falder på jorden og avlsbygninger, hvilket i mangel af fordeling fra de opskrevne myndigheder fastsættes til 3/4.

Hegn og Stenke. Niels J. Grøngaard Anders Petersen
Pamms Hvidsten Hans J. Jensen Carl Svendsen
Eustaw Jensen Jesu Kalm Hansen Steen Jensen
Niels P. Andersen Ejner Christensen Anders Olsen
Anders Mikkelsen Otto Pedersen H. B. Borch. O. Jensen

MED MINIKONFIRMANDERNE PÅ UDFLUGT TIL ”KONGERNES JELLING”



Af
Jytte Lundgaard Nielsen

Onsdag den 15. april kl. 13.00 stod 19 børn fra Knudsøskolens 3. kl. og 3 voksne klar til at stige på Lars's minibus med Klaus Østergaard ved rattet.

Jeg har ved flere lejligheder oplevet Klaus's særlige talent for at fortælle om det vi kører forbi, både det historiske og geografien. Vi havde stor fornøjelse af Klaus's fortællinger på turen mod Jelling.

Turen gik i år til Jelling for at se den nye udstilling ”Kongernes Jelling” - Vikingegrave og runesten. Den nye permanente udstilling på museet åbner først i juni, og vi var da også forberedt på, at den guidede tur ville foregå udendørs, hvor der var rigeligt at se på.

Lydmæssigt var vi dog lidt imod et voldsomt blæsevejr og fly fra Billund, men vores guide var meget engageret, så han fangede hurtigt børnenes opmærksomhed med beretninger

om det mere end 1000 år gamle Jelling med Jellingstenene, gravhøjene, vikingekongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand.

Inden vi tog hjemmefra havde vi talt om, hvad der mon stod på runestenene? Hvem havde skrevet det, og hvem var Kongerne i det gamle Jelling? Hvilken betydning havde de for Danmark? Hvorfor er de stadig så kendte i dag og hvad havde de med kristendommen at gøre? Børnene imponerede guiden med kvikke svar og spørgsmål.





De nye udendørs markeringer af palisaden var imponerende, sammen med markeringen af den 350 meter lange skibssætning.

Den nye permanente udstilling skulle være et besøg værd, den har børnene til gode sammen med et besøg i kirken, som var optaget da vi var der.



Jeg kan varmt anbefale et besøg i Jelling, evt. med børnene som guide. Se hjemmesiden: www.kongernesjelling.dk



Efter det spændende besøg, fandt vi læ i bussen, og turen gik videre til Fårup sø, hvor et vikingskib ligger om sommeren, desværre var det ikke i vandet endnu. Her havde vi planlagt at spise kage og lege lidt inden turen igen gik mod Tulstrup.

Vi blev hurtigt enige om at blive i bussen, da der stod en kraftig vind ind fra søen.

Heldigvis havde vi Carolines bedstemor Åse Skovgaard med i bussen, Åse kendte området

som dagplejemor, og viste os hen til en dejlig naturlegeplads, hvor vi kunne indtage Åses hjemmebagte kage og lege i mere rolige rammer.

Helt igennem en dejlig tur med motiverede og nysgerrige børn, som helt bestemt også fortjente legestunden efter en lang dag med stramt program fra kl. 8.00 til 15.00. Godt gået børn☺

Tak for hjælpen til Alberts mor Marianne, Carolines bedstemor Åse. Og Klaus Østergård som kørte bussen.

.....



Minikonfirmander i Tulstrup kirke

Så er det sidste punktum sat for minikonfirmandundervisning i denne sæson.

Det blev markeret med en børne/familiegudstjeneste søndag d. 22. marts, og udflugten til Jelling onsdag d.15. april.



Børnene prøver orglet - sammen med organist Tyt Kirkeby



Børne- og familiegudstjenesten sluttede af med fællesspisning i præstegården - arrangeret af Tulstrup menighedsråd - med stor deltagelse fra børn og forældre.

Det har igen i år været mig en stor fornøjelse, at dele en række eftermiddage med børn fra 3. klasse.

Undervejs har vi benyttet os af assistance fra, Tulstrup menig-

hedsråd, organist Tyt Kirkeby, graver Barry Leonard og sognepræst Erik Bredmose Simonsen.

Tak for i år.

Med venlig hilsen
Jytte Lundgaard Nielsen.



Knudsøskolens 3. klasse, der har afsluttet minikonfirmandundervisningen

BØRNEGUDSTJENESTE I TULSTRUP KIRKE



*Tekst af:
Morten Nielsen
Ry*

Torsdag den 5. februar havde præsterne Erik Bredmose og Christina Kousholt inviteret til børnegudstjeneste og efterfølgende pizza i præstegården.

Søndagen inden blev jeg spurgt af forældrene til mine børns kammerater, om vi ikke havde lyst til at deltage nu da jeg også havde både konfirmand og 2 stk. minikonfirmander med i år. Som de sagde, - nu da konen skal arbejde, så er du jo fri for at lave aftensmad ☺.

Torsdagen kom og vi mødtes til gudstjenesten kl. 17. Der var 3 familier med minikonfirmander

og 5 kommende konfirmander. Erik Bredmose startede med en hurtig håndsoprækning til den efterfølgende pizza i præstegården.

Da det var på plads tog Christina Kousholt over og fortalte historien om det fortabte får.

Minikonfirmanderne samt små søskende brugte lidt tid på at finde fårene i kirken. Da de var fundet og vi havde sunget 3 salmer begyndte vi at bevæge os imod præstegården.

Bare den lille gåtur fra kirken var det hele værd. Stadig lidt lyst og med lidt frost i kinderne kunne man virkelig nyde den dejlige udsigt, der er ind over Ry og ud over søerne imod Himmelbjerget.

Sikke et sted vi bor.. .

Vel ankommet stod den på pizza og hyggesnak om bordet. Sjovt at være tilbage i den samme stue, hvor man selv blev undervist for 28 år siden. Andre kunne også fortælle det samme, så mange historier kunne blive fortalt fra de sidste 30 år.

Da klokken nærmede sig de 19 var det med stort smil på læben at mine 4 børn og jeg kunne

sige tak for i dag og køre imod Ry. Det havde været et par hyggelige timer som var gået denne eftermiddag/aften.

Jeg var glad for, at vi endelig var blevet presset lidt til at tage med i stedet for bare at snakke om det. Jeg vil opfordre mange flere til at tage med, når det annonceres igen. Som sagt så var der jo plads til mange flere.

5 voksne og 11 børn samt kirkepersonale-menighedsråd, er jo ikke mange. Så kom ud af busken og få lidt snak om hvad der sker i dit nærområde og måske møde nogle mennesker man ikke normalt møder i hverdagen.

Mvh.

Morten Nielsen og børn.

Fjeldstedsvej 21, Ry.



TAK FRA FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP



Af
Mogens Christensen
Indsamlingsleder

Den 8. marts 2015 indsamlede ca. 20.000 frivillige i alt 14 mio. kr. til Folkekirke­ens Nød­hjælp's arbejde for verdens fat­tigste kvinder. I Tulstrup sogn blev indsamlet 2.451 kr. Det varmer meget, at opleve hvor gavmilde folk er overfor andre i verdenen, som har det svært.

En stor tak skal lyde til de fri­villige indsamlere. Fra Tørring Susanne og Lars samt 2 konfir­mander fra Veng sogn, som vi "lånte". De tog Jaungyde med på deres indsamlingsrute.

Jeg havde selv fornøjelsen af at cykle rundt i oplandet. Dette var en skøn cykeltur og fanta­stisk at se al den dejlige natur vi er heldige at leve midt i fra for­skellige steder. Jeg kan kun an­befale at cykle en tur rundt i sognet eller gå en anden rute end den man plejer. Der er mange skønne udsigtspunkter.

Det var rigtig hyggeligt, at få en god snak rundt på ruten. Inte­ressant at høre om alle de ting som sker i vores sogn og som er til glæde for mange. Bl.a. hvor mange der deltager i foredrag og lign. enten som hjælper eller deltager.

Der laves mange spændende arrangementer. Se efter arran­gementerne for eksempel her i Sogne- og Kirkebladet og på hjemmesiden
www.tulstrupkirke.dk.

Der er helt sikkert også noget for dig.



***"Tulstrup Sogn"
og Kirkeblad udkommer
næste gang
den 10. september.***

God sommer!

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET



Af
Jens Peter Møller
Menighedsrådsformand

Hen over vinteren har vi i menighedsrådet behandlet sagen om anlæg på Kirkegrunden.

Der er enighed om at vi i første omgang vil etablere en bøgehæk på kirkens grund ind mod naboen mod vest. Grunden i sig selv fremhæver vores smukke kirke, og det vil derfor være synd at lave de store ændringer.

Samtidig har vi undersøgt muligheder for at etablere en belysning på pladsen lige uden for våbenhuset, så vi bedre kan se hinanden de mørke vinterafte-

ner, når der er arrangementer i kirken. Som det er nu kan vi bedst se hinandens fødder, og vi vil gerne kunne se hinandens ansigter også.

I marts måned havde vi i menighedsrådet planlagt en samtaleaften lig den vi havde januar 2014 med emnet "Hvad er det for en gud vi tror på? Hvad siger vi i trosbekendelsen?". Ærgerlig nok var der kun få fremmødte, så vi valgte ikke at aflyse, men at udsætte samtaleaften til et andet tidspunkt.

- Bedre gik det med en god og velbesøgt børnegudstjeneste med efterfølgende pizzaspisning i præstegården.



Vi har på møderne vinteren igennem og ved en fælles tur til Skanderborg Kulturcenter talt om og hørt de to kandidater til bispeembedet i Århus. Det har været to velkvalificerede kandidater. I skrivende stund er valget netop overstået og det bliver Henrik Wigh-Poulsen, domprovst fra Odense, som bliver vores nye biskop i Århus stift.

På menighedsrådets møde i marts blev årsregnskabet for 2014 behandlet.

Provstiet har budgetsat halvdel af lånet for Kirkegrunden (kr. 750.000) til betaling i år 2015 tilbage til stiftsmidlerne og sidste del til betaling i 2016.

Tulstrup kirkekasse har inden for rammerne afholdt udgifterne til etableringen af grunden. Det beløb sig til ca. kr. 240.000.

En stor tak til håndværkerne for et godt stykke arbejde for det flotte resultat.

HØSTGUDSTJENESTE I TULSTRUP KIRKE

SØNDAG D. 20. SEPTEMBER KL. 10.30



Gruppen "Fars Grise" kommer og spiller til høstgudstjenesten i Tulstrup kirke.

De deltager i gudstjenesten og spiller efterfølgende nogle numre uden for til hyggeligt samvær og et let traktement.

TULSTRUP KIRKE



Sognepræst

Erik Bredmose Simonsen

Præstebakken 11

8680 Ry

Tlf. 86 89 14 17

e-mail: ebs@km.dk

Graver:

Barry Leonard

Tlf. 27 32 47 50

Træffes ved kirken

fredag kl. 10 – 12

Kirkevæрге:

Grethe Jensen

tlf.: 86 89 16 74

Menighedsrådsformand:

Jens Peter Møller

tlf.: 86 89 36 64

Tulstrup kirkes hjemmeside:

www.tulstrupkirke.dk

- Siden sidst -

Dødsfald i sognet og begravede/ bisatte fra Tulstrup kirke

Steffen Brandt Kristensen,
Plejhjemmet Søkilde

Betty Nør Christensen
Plejhjemmet Søkilde

Torben Carstens,
Plejhjemmet Søkilde

Marie Aaby,
Ry

Døbt i Tulstrup kirke

Sigrid Stilund Kirkeby,
Oksevejen

Sara Heide Ranxha,
Skovsrodvej

Sylwester Scirocco Emdal,
Toustrup

Olivia Schnedler Bech Cullberg,
Laven

Redaktionen af ”Tulstrup sogn”

Kirsten Lund (ansv.) Tulstrupvej 16, 8680 Ry,

tlf. 86 89 09 19 / 28 39 00 42 e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

”Tulstrup sogn” udgives af Tulstrup menighedsråd.

Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn 4 gange årligt:

marts - juni - september - december.

Tryk: Kamark Grafisk A/S, tlf. 86 81 14 99

Stof til næste blad modtages gerne - **senest d. 10. august 2015**

