

DOVER  
ALLING  
TULSTRUP  
SOGNE- OG  
KIRKEBLAD

21. årgang - nr. 3 - Juni 2019



Til samtlige husstande i Dover-Alling-Tulstrup sogne

## BLAD REDAKTIONEN

**Kirsten Lund (ansv.), Tulstrup**

Tlf.: 86 89 09 19 / 21 67 67 19.

E-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

**Else-Marie Karlsen, Dover**

Tlf.: 50 22 91 74.

E-mail: riekarlsen@hotmail.com

**Mads Bjerre Nielsen, Tulstrup**

Tlf.: 23 23 37 67. E-mail:

mads.bjerre.nielsen@gmail.com

**Erna Andersen, Dover**

Tlf.: 86 57 72 06.

E-mail: es.skovgaard@gmail.com

**Elisabeth Mejnertz, Tulstrup**

Tlf.: 86 89 26 28 / 51 90 23 45.

E-mail: emejnertz@yahoo.com

**Karsten Iversen, Alling**

Tlf.: 27 15 47 67

E-mail: karsteniversen@hotmail.com

**Kirke- og sogneblad udkommer 4 gange årligt:  
juni - september - november - februar**

## Efterlysning Hjælp til omdeling af kirkebladet

En af vores trofaste omdelere af kirkebladet har ikke længere mulighed for at hjælpe. Vi søger derfor hendes afløser, der 4 gange årligt har lyst til at gå en frisk tur med 55 kirkeblade under armen til omdeling på "Oksevejsruten", der foruden Oksevejen dækker adresser på Tulstrupvej, Oudalsvej, Præstebakken og et lille stykke af Randersvej.

Har du lyst til at give en hånd med, kan du kontakte Mads Bjerre Nielsen, E-mail: mads.bjerre.nielsen@gmail.com eller på telefon 2323 3767.

**KIRKEKONTORET**

KILDEBAKKEN 1 · 8680 RY. Dover · Alling · Tulstrup · Låsby · Gl. Rye · Ry  
TLF. 86 89 13 50 - E-mail: metla@km.dk

**ÅBNINGSTIDER:**

Mandag-onsdag kl. 9 - 12. Torsdag kl. 16 - 18.

# Håbet er lysegrønt!?

Håbet er lysegrønt. Sådan siger man i hvert fald. Men hvorfor er det lysegrønt? Det kunne vel lige så godt være lilla, orange eller koboltblå? Men så slog det mig en forårmorgen, hvor jeg korted gennem marker og skove på vej til mit kontor. Det er, fordi lysegrøn er den farve foråret har, når træernes blade og det nysåede græs springer ud – lige når det er i sin tilblivelse! Lysegrøn er tilblivelsesens farve og i håbet bliver ting til.

Håb er vigtigt hele året rundt, men håbet får et særligt udtryk i forårets spæde start – når det grønnes. For det er sådan med håbet, at når vi håber på noget i fremtiden, så smitter det af på vores nutid. Håbet på, at vi har noget godt i vente, smitter af på os lige nu og hér. Når vi tør håbe på, at Gud vil os det godt - og vi derfor har noget godt i vente - så smitter det af på vores liv. Derfor er det så vigtigt at holde fast i håbet!

***At livet det er livet værd  
på trods af tvivl og stort besvær  
på trods af det, der smerter,  
og kærligheden er og bli'r  
og hvad end hele verden si'r  
så har den vore hjerter.***

Sådan lyder sidste vers i højskolesangen  
Du kom med alt hvad der var dig. Verset

siger noget vigtigt om livet og håbet. For håb er ikke altid ligetil. Det er så ofte, at livet byder os regn og modvind snarere end solskin og medvind. Mange gange møder vi udfordringer i livet, der kan tage pusten fra os og få det hele til at se uoverkommeligt ud. Vi kan opleve så meget modgang, at vi kan gå hen og miste modet og dermed håbet. Det kræver af og til en stor portion mod at håbe på, at livet det er livet værd, på trods af tvivl og stort besvær. Men det er håbet, som livet bygger på. Det er ud af håbet, at nye ting bliver til. Man kan have brug for at tanke op fra tid til anden. Dertil er foråret en kærkommen årstid oven på vinterens kulde og regn. Min opfordring herfra lyder derfor således: Gå ud og se naturen grønnes! Lad håbet smitte dig og mønstre modet til at holde fast i det på trods af de udfordringer livet måtte byde dig. Gå en tur i skoven, når bøgen springer ud eller gå i kirke i og hør en fantastisk beretning, der aldrig bliver for gammel. En beretning der altid er ny og bliver til – historiens mest håbefulde beretning.

*Glædelig lysegrøn og håbefuld sommer!  
Benjamin Würtz Rasmussen*



## Prædiken ved konfirmation i Tulstrup Kirke, Store bededag d. 17. maj 2019

Af Præst Benjamin Würtz Rasmussen



Jeg sad engang ved siden af en præst der tørt konstaterede, at set i lyset af at han var præst, så fyldte bøn utrolig lidt i hans liv. Ja, det blev sådan set kun til gudstjenestens kollekter og et fadervor, når der var altergang. Hvis det står sådan til inden for kirken, hvordan må det så ikke være uden for kirken. Måske er det nærmeste vi kommer en bøn uden for kirken i dag, når vi rundt om morgenbordet beder nogen om at række os saltbøtten. Det er gået lidt af mode, at bede en bøn en gang imellem. Man vil jo så nøddigt fremstå som en from kristen. Jeg kender alt for godt til den spirituelle blufærdighed hos mig selv. Men det er lidt en skam... For er bøn så meget mere end at folde hænderne og fromt henvende sig til vor Herre.

Bøn er også noget der foregår mellem mennesker. Og det kan føles ydmygende at bede et andet menneske om noget. Det kan især være svært, hvis du tror, at det er et svaghedstegn, at bede andre mennesker om noget. Vi kan sikkert sagtens blive enige om, at vi er afhængige af hinanden, men alligevel

tror jeg mange af os, dybt nede har en forestilling om, at det gælder alle de andre. Og ikke mig. "Jeg kan klare det hele – uden at bede om hjælp". Og det lyder jo som en god opskrift på at gå ned med stress.

Hvis du tør bede et andet menneske om noget, så tør du samtidig stå ved din svaghed og din magtesløshed. Og det kræver mod. For når du beder et andet menneske om noget, så beder du samtidig det andet menneske om at være noget for dig. Så står du ved det faktum, at du blot er et menneske. At bede et andet menneske om noget er samtidigt at bede om ly i al vores magtesløshed på trods af, alt det der ellers kan skabe afstand mellem mennesker. På den måde kan et liv i bøn skabe bro mellem os.

Men det er ikke kun dér, bønnen har sin berettigelse. Bøn kan på en radikal måde forandre forholdet imellem mennesker. Når man beder et andet menneske om noget, så giver man også kærligheden mulighed for at blomstre frem. At bede er på en måde, at give kærlig-

heden en chance for at komme til live, hvor den ellers bare ville ligge død. På den måde gør man sit medmenneske en tjeneste og tilskriver det værdighed ved at bede det om noget. Prøv engang at tænke på det omvendt: Hvordan må det føles at være det menneske, som aldrig er blevet bedt om noget. Det må være et ensomt liv, aldrig at have muligheden for at være noget for et andet menneske.

Måske står det slet ikke så slemt til med bønnen, når det kommer til stykket. Måske er bønnen mere end at folde hænderne og bede til Gud. Måske har bønnen udviklet sig som alt andet og er blevet en del af den måde vi er til i verden på?

Bøn kan stadigvæk være henvendelse til Gud. Det kan for eksempel formuleres i en fri bøn. Bøn er nogle gange noget, der kommer helt af sig selv. Men også noget som skal turdes. Det er sket flere gange i mit præsteliv, at jeg har haft en samtale med et andet menneske og vedkommende til sidst har spurgt om, det mon var noget, der kunne samles i en bøn... til Gud... I den situation kræver det mod at sige ja. Bøn kræver mod, fordi det er at blotte sig. Men min erfaring har også været, at i de situationer, hvor bønnen kræver allermost mod, dér flyder den også friest. Og dér skaber bønnen en øjeblikkelig lettelse. Det kan føles som om man bliver set. En underlig oplevelse af nærvær. At man

ikke er alene. En oplevelse af at der er noget i den anden ende, at Gud tager imod og kvitterer med at give os en flig af evigheden. Det er noget, der er svært at sætte ord på, men jeg tror, det har noget med Helligånd at gøre.

Bøn kan være en aflastning for mennesker, både for præster og alle andre. I bøn kan man ligge det og dem over til Gud, som man ikke selv kan bære. Det kan gøres i sengen, på bedeskamlen eller i bilen på vej til arbejde, men det kan også gøres ved sygesengen eller ved besøg. For det kan være en aflastning – ikke mindst for forældre!

Jeg beder ofte fadervor, når jeg putter min søn. Han er halvandet år, så han fatter ikke så meget af, hvad der foregår. Men måske er det heller ikke det, der er vigtigt. For det er nok mest for min egen skyld. Jeg får noget ud af det. Når jeg beder fadervor, så ligger jeg altid vægten på ske din vilje og nogle gange tilføjer jeg endda inde i mit hoved og ikke min. Fordi fadervor er for mig en måde at ligge ansvaret for det, jeg ikke har magt over, fra mig og over i Guds hånd. For der er så uendeligt meget forældre ikke har magt over. Derfor kan det nogle gange give mening at bede og sige:

*Lov og tak og evig ære være dig vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du, som var, er og bliver én sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen.*





## Tale ved konfirmationerne i Dover d. 5. maj og Tulstrup d. 17. maj 2019.

**Alle konfirmanderne fik i år en lysestage med dato for deres konfirmation i bunden – et konfirmationslys.**

### Uddrag fra talen:

"I skal også have en gave i dag. Og jeg har fået fremstillet sådan en lysestage til jer alle sammen, hvor der står dato for jeres konfirmation i bunden af lysestagen, så I altid kan huske tilbage på jeres konfirmation. Jesus siger: "Jeg er verdens lys, den der følger mig, skal ikke vandre i mørket, men have lyset." Det betyder ikke, at I aldrig kommer til at føle livet som en vandring i mørke, for det kommer det helt sikkert til. Livet byder på sin del af udfordringer og modgang. Men NÅR det føles som vandring i mørket, vil I altid have lyset. I vil have det hér lys, som I kan tænde. Men det er kun et symbol på det store lys, der er tændt for jer og alle andre mennesker. Håbets lys: Så lige meget hvor mørkt, det måtte blive i jeres liv. Så skal I huske på at Gud altid er hos jer, som han har lovet det i dåben og bekræftet det for jer i dag. Dét skal I huske på og håbe på, når alt er mørkt og håbløs: At der er håb og et lys, der brænder for jer, selvom I ikke kan se det. Hvis I ikke kan se det, så kan I jo passende tænde det hér lys og huske på det."





# TILLYKKE TIL ALLE VORES KONFIRMANDER 2019



*Fotograf Henrik Bjerg*

**Fra venstre:** Kasper Arnfred Toustrup Zacho, David Oskar Hagbarth Bjerring, Anders Johansen Sørensen, Freja Lykke Grimstrup, Rebecca Yde, Gustav Larson Eg, Benjamin Yde, Viktor Holm Bjerg og Sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen.



*Fotograf Per Bille (ry-foto.dk)*

**Øverst fra venstre:** Alexander Skovmand, Katrine Haubro Jensen, Jonas Nielsen, Alfred Skjødt, Emilie Lang Flaaten, Naja Hyldal Bjørn, Viktor Rosendahl-Post, Valdemar Cordtz Dideriksen, Albert Mikkel Kaspersen Kühle.

**Midt fra venstre:** Karla Josefine Ellegaard-Trentemøller, Vitus Damgaard Risvig, Nadia Pier, Katrine Linnet Hansen, Marius Norup Homann, Amanda Klitgaard Nielsen, Therese Adelaide Langston, Agnete Nielsen, Annika Ousager, Sognepræst Benjamin Würtz Rasmussen.

**Forrest fra venstre:** Filippa Høj Overgaard, Asta Kæseler Bertram, Christian Trøllund Rask, Nina Pham Mortensen, Karoline Skovgaard Thomsen.



Af Karsten Iversen

I den skrivende stund her midt i maj venter vi stadig på svar på vores indstilling til biskoppen og provst om ansættelse af en ny sognepræst. En fælles indstilling fra alle menighedsråd i Ry-området blev indsendt i februar, hvor vi indstiller til ansættelse af en ny præst for Dover, Alling og Tulstrup pastorat med en bistandsforpligtelse til betjening af beboere i Kildebjergområdet.

Den østlige del af kildebjergområdet er en del af Dover Sogn, og den vestlige del er under Ry Sogn, og en del børn fra området går i skole på Knudsøskolen, og der er allerede nu en kirkelig betjening af familier med konfirmander og mini-konfirmander.

Med befolkningstilvæksten i vores område er det vigtigt for Ry sogn, at en del af kirkelivet flyttes ud i de omkringliggende sogne, og det er en opgave, som vi meget gerne vil løse.

Jeg tror alle i menighedsrådene føler, at vi er lidt underdrejet med den manglende afklaring om en ny præst. Vi er dog næsten 100% sikker på at få en præst i Tulstrup Præstegård, da provstiusvalget har bevilget en renovering af præstegården. I sidste ende er det vores

biskop som tager beslutning om ansættelse og vilkår for en præst.

I mellemtiden overvejer vi det fremtidige kirkeliv, hvor en nytænkning naturligt foretages ved ansættelse af en ny præst.

Skal gudstjenesten moderniseres. Dette er oppe i tiden, og kirkeministeriet har nedsat en gruppe, der kommer med udspil til liturgien. Mange tekster er ikke lette at forstå, og flere har oplevet at dele af gudstjenesten er uforståelig. Skal vi vælge mere forståelige tekster eller omskrive dem ?

Skal vi have mere musik og flere instrumenter? Den klassiske musik er ikke nødvendigvis den eneste musik, som skal anvendes til gudstjenesten.

Skal vi også have andre tidspunkter for gudstjenester?

Det bliver ikke en revolution. Genkendeligheden skal være der, og en fornyelse skal gå i hånd med traditionen. Målet må være en oplevelse af gudstjenesten som forståelig og med en musikalsk oplevelse.

Der skal også være højmesser m.v. Vi har nogle ældre som har kommenteret, at Højmesser ikke må udgå, der skal være plads til disse, samt være plads til nye tiltag. Musik ved lejligheder, og vi skal vi også se på økonomien, vi kan ikke have ekstra musik ved hver gudstjeneste.

Kirkelivet er meget mere end gudstjenesterne. Det er et fællesskab med

musik, foredrag, socialt samvær, film, kunst, fritidsaktiviteter, samtaler, mad mm. Hvad skal vi satse på ? Det valg vil give vores forventninger og ønsker til en ny præst og den profil, som skal indgå i et stillingsopslag.

Vores konstituerede sognepræst Benjamin er kommet godt i gang, og han har holdt et sognemøde om sine rødder fra kartoffeltyskerne og i starten af juni kommer en sognetur til Frederiks sogn, hvor kartoffeltyskerne ankom for mange år siden. Benjamin holder nogle fantastiske prædiker, hvor der altid er refe-

rencer til vores daglige liv. Det gør det nærværende, og ser ud til at trække nye kirkegængere til vores gudstjenester.

Gudstjenesten bliver hermed også for "ikke erklærede kristne", som får brændstof til at reflektere over livet. Det er da ikke så skidt.

Vi har her i foråret ansat en ny kirkesanger, som præsenteres nedenfor.

Vi har planlagt et fælles menighedsrådsmøde for Dover, Alling og Tulstrup i juni, hvor hovedemnerne er det fremtidige kirkeliv og et udkast til stillingsopslag for en ny præst.



## Ny kirkesanger

**Jeg hedder Vibe, og er for en lille måneds tid siden blevet ansat som den ene af to kirkesangere ved Dover, Alling og Tulstrup kirker.**

Jeg var så heldig at have første arbejdsdag påskedag, hvor jeg blev taget imod med åbenhed og varme af både kirkenes ansatte, menigheder og menighedsråd. Det er skønt at synge i tre så fine og forskellige kirker.

Jeg er 28 år gammel, bor i Skanderborg, og er netop ved at tage mine afsluttende eksaminer på Vestervig Kirkemusikskole (Aarhus-afdelingen), så i starten af juni er jeg uddannet kirkesanger.

Derudover synger jeg i Aarhus Teaters Kor, hvor jeg også en gang imellem er med i forestillinger – næste gang "Lyden af de skuldre vi står på", en teaterkoncert om og med højskolesange og salmer.

Netop udbredelsen af den danske sang- og salmeskat ligger mit hjerte meget nær, og det er derfor en stor fornøjelse at være ansat i kirker med sangglade menigheder, som jeg allerede nu fornemmer, er tilfældet i Dover, Alling og Tulstrup.



*Tak for den gode modtagelse!*



## En familie i Tulstrup

I 2013 boede vi i Nyboder i København. Vi havde et stykke tid tænkt på, at vi gerne ville tilbage til Jylland, hvor vi kommer fra. Vi savnede den friske luft, familien og stilheden. Da Elna fik Job i DR i Århus, var den endelige beslutning taget. Vi skulle tilbage til Jylland. Men hvor?

Vi kommer begge fra limfjordslandet i Salling. Vi er fra Hjerk og Ilbjerg, og vi har gået i samme folkeskole i Roslev. Vi er vant til højdedrag og til at bade i glinsende vand, der smyer sig ind og ud af vige og om limfjordsøerne. Vi er begge opvokset med højt til himlen på landet. Det var viber, svaler og lærken der dannede musik i ørerne, når vi var på cykel- og gåture omkring, hvor vi boede.

Duften af regnvåde græsmarker og røde kløende arme efter leg i halmhulerne er minder, vi begge har fasttømret i hukommelsen.

Der er noget trygt og jordnært ved at vokse op på landet. Selv om naturen og

vidderne sætter rammer for friheden, så er menneskene omkring én dem, der sætter rammerne for nærheden.

Om der er langt fra hus til hus har vi kendt hinanden og følt os nær. Vi har vidst hvem vi var og hvordan hinanden havde det, og vi gik op i, at naboen havde det godt, og at alt var i orden.

Selv om mange folk fra min barndom nu ikke er her længere, er følelsen af hjem og samhørighed stadig det, der fylder mine tanker, når jeg kører gennem min egn.

Meget er forandret på landet fra dengang vi var børn i 80'erne. 10 gårde er blevet til én. Svalerne færre. Sønd-

ge uden gudstjeneste i kirken flere. Små baller er blevet til store. Tiden er kort sagt gået og forandringer har sat sine spor i os og på omgivelserne. Derfor var det heller ikke naturligt for os at flytte hjem til Salling igen.

Efter nyheden om Elnas jobskifte skulle det gå hurtigt. Vores ældste søn på to skulle siges op i vuggestuen på Østerbro, og jeg tog et par dage senere på en tur til Jylland for at kikke nærmere på, hvor vi skulle bo. Jeg slog en streg på kortet fra Rønne til Hørning. Et sted på denne linje skulle vi slå os ned i første omgang. Sidst på dagen måtte jeg ringe hjem til Elna og sige, at jeg ikke havde fundet noget. Hun sagde: "Så prøv at køre til Ry". Hun havde en veninde, der havde været på Højskole der, og jeg havde en kollega, der var flyttet dertil. Så jeg endte i Ry den aften og vendte hjem til København med et lejemål på hånden på Vessøvej med udsigt over Ry Nørreskov.

Måneden efter boede vi i Ry. Det var ikke Limfjordsland. Det var meget anderledes med bakker og bøgeskov, men på mange måder følte vi os hurtigt hjemme med vand og luft omkring os. Året efter købte vi et lille rækkehus for enden af Gartnervænget.

En dag kørte vi en tur om Tulstrup og oplevede hvor charmerende den sydvendte landsby var. Fra den dag åbnede dette område sig som en mulighed, når vi skulle videre fra Gartnervænget. Hur-

tigt blev en dreng til tre drenge og en ny beslutning skulle tages om, hvor vores familieliv skulle have sit udgangspunkt.



*Forældrene Hans og Elna.  
Og børnene fra venstre: Søren, Claus og Hans*

Vi fik døbt vores yngste søn Søren i Tulstrup kirke i maj 2018 af Erik Bredmose. Da vi mødtes med vore familier ved kirken med de grønne marker og udsigt ned over den blå Knudsø, tror jeg den sidste sten faldt på plads til, at vi selvfølgelig skulle bo i Tulstrup. Vi havde allerede Hans i Knudsøskolen og Claus i børnehaven Hulen, så vi var klar til det sidste spring. Vi endte med at købe Astrid og Jens Erik Balles hus. Et hus fyldt med sjæl, varme og en fantastisk have. Vi er meget taknemmelige for, at vi endte lige netop i dette dejlige hus.

At der her i Tulstrup også findes dejlige naboer, og at vi er blevet taget godt imod fra alle fronter, har kun givet os en endnu større glæde ved at være flyttet hertil.

*Fortsættes på næste side*



Vi havde ikke boet i huset en uge, da naboen kom med nybagte småkager, og vi var endnu ikke flyttet ind, før naboen til modsatte side, Margit, havde været forbi med en pelargonie, som nu har vokset sig stor og stærk. Vi køber æg lokalt og samme sted får vi historien om området. Og for en måned siden kom en anden nabo og græsede haven og leverede en terrasse med traktor, som de havde tilovers. Og på den måde kunne vi blive ved. Selv om der er længere mellem husene her i Tulstrup end i byen, er naboskabet tættere. Og det føles helt rigtigt.

Vi kommer til at leve rigtig mange år frem her i smukke Tulstrup. Vores børn kommer til at vokse op her og få landlige barndoms minder, som vi selv har og sætter pris på.

Friheden med fårene der løber over grønne marker sammen med ponyen "Topper". Hanen der galer. Lærken der synger og kornet der svajer som bølger på fjorden. Nærheden med vore gode og rare naboer. Bedre rammer kunne vi ikke ønske os.

## Høstgudstjeneste i Dover kirke

Søndag den 15. september  
kl. 11.00

Line Kajalis Madsen, Lena og Trine Holm medvirker under gudstjenesten med musik og sang.

Menighedsrådet inviterer derefter til kaffe m.v. med brød.



## DOVER KIRKE

### Konstitueret Sognepræst

Benjamin Würtz Rasmussen  
Præstebakken 11, 8680 Ry  
Tlf.: 86 89 14 17  
E-mail: bwk@km.dk  
Fri mandage, træffes efter aftale.

### Graver

Kristine Jacobsen  
Tlf. 40 50 34 33  
E-mail: doverkirkegaard@mail.com

## MENIGHEDSRÅDET FOR DOVER SOGN

### Menighedsrådsformand

Erna Andersen  
Svejstrupvej 11,  
8660 Skanderborg  
Tlf.: 86 57 72 06  
E-mail: es.skovgaard@gmail.com

### Sekretær og medlem af præstegårdsudvalget

Else-Marie Karlsen  
Damhøjen 1  
8660 Skanderborg  
Tlf: 50 22 91 74  
E-mail: riekarlsen@hotmail.dk

### Næstformand - Kasserer

Dorthe Baastrup  
Overmarksvej 15  
8660 Skanderborg  
Tlf: 86 57 71 81  
E-mail: overmarksvej@mail.dk

### Kirkevæрге

Kristian Jensen  
Nygårdsvej 4, 8660 Skanderborg  
Tlf.: 86 57 70 33  
E-mail: kr.jensen.ry@gmail.com

### Kontaktperson - Formand for valgudvalg

Michael Villadsen  
Svejstrupvej 22  
8660 Skanderborg  
Tlf: 40 85 34 30  
E-mail: michael.villadsen@transportlaw.dk

### Suppleanter

Margit Rasmussen  
Kirsten Marie Mikkelsen  
Dorthe Ottesen  
Mary Carstensen







## Friluftsgudstjeneste på Himmelbjerget

**Søndag den 25. august kl. 11.00**

**Fælles arrangement for sognene i Ry-området.**

Ry, Gl. Rye, Låsby, Dover, Alling og Tulstrup.

Musikken leveres af det fantastiske blues band **Shades of Blue**.

Shades of Blue består af sangeren James Loveless, guitar-ekvilibristen Uffe Steen, samt bandets rytmegruppe Morten Brauner på bas og Claus Daugaard på trommer.

## Pinsegudstjeneste på plænen

**Søndag den 9. juni kl. 11.00**

**Dover-Alling-Tulstrup pastorat** flytter gudstjenesten udenfor under træer og åben himmel på plænen ved Tulstrup kirke. Der vil blive sat stole op, men medbring gerne tæppe i tilfælde af stole-mangel. Efter gudstjenesten vil der være spisning og hygge.

*Tidl. annonceret gudstjeneste i Alling kl. 11.00 og Tulstrup kl. 9.30 er slået sammen til én gudstjeneste.*

### ALLING KIRKE

#### Konstitueret Sognepræst

Benjamin Würtz Rasmussen

Præstebakken 11, 8680 Ry

Tlf.: 86 89 14 17

E-mail: [bwk@km.dk](mailto:bwk@km.dk)

Fri mandage, træffes efter aftale.

#### Graver

Runa Olesen

Ringvej 3, Alling, 8680 Ry

tlf.: 29 89 13 76

e-mail: [alling.graver@hotmail.dk](mailto:alling.graver@hotmail.dk)

### MENIGHEDSRÅDET FOR ALLING SOGN

#### Menighedsrådsformand

Karsten Iversen

Bakkefaldet 3

8680 Ry

tlf.: 27 15 47 67

#### Kasserer

Karen Hedin

Søvej 40A, Alling

8680 Ry

tlf.: 86 89 16 61

#### Næstformand, sekretær og medlem af præstegårdsudvalget

Anja Tarp

Alling Gyde 1, Alling

8680 Ry

tlf.: 61 60 34 31

#### Bygningssagkyndig og medlem af præstegårdsudvalget

Bendt Svendsen

Alling Gyde 10, Alling

8680 Ry

tlf.: 86 89 28 65

#### Kirkeværg og kontaktperson

Lisbeth Graae Rasmussen

Søvej 14, Alling

8680 Ry

tlf.: 61 79 27 86



**Alling kirkes hjemmeside:**

[www.allingkirke.dk](http://www.allingkirke.dk) - Webredaktør Runa Olesen

**Regnskabsfører** Birgit Skøde Nielsen

Ringklostervej 7, 8660 Skanderborg, tlf.: 86 53 12 50

## Sognemøder i Tulstrup præstegård

**Foredrag ved højskolelærer Helge Teglgård  
Den 5. september kl. 14-16**

*Højskolesang – med saft og kraft  
Det levende ord – den gode melodi.*

Højskolesangene er fulde af saft og kraft. Hvad skyldes det, når vi siger ”-det var en god sang”? Vi skal helt ind i maskinrummet og undersøge både det ’digteriske’ og ’musikalske’ håndværk i sangene. Vi har nemlig en række be- hjertede forfattere, som indfanger de væsentlige ting i livet: tro og tvivl, glæde og sorg, naturen og det kosmiske. Og vi har nogle åndsbeslægte- de komponister, som kan videregive essentielle følelser i enkle og præcise toner. Forståelsen af sammenhængen vil forhøje fornøjelsen ved at synge sangene. Med masser af levende eksempler.

*Desuden bliver der holdt sognemøde torsdag d. 24. oktober kl. 14 og adventsmøde fredag d. 29. november kl. 14.*

## Sensommervandring

**Søndag den 29. september kl. 11.00,  
Gudstjeneste i Tulstrup Kirke.**

Efter gudstjenesten er der mulighed for at komme på udvidet kirkegang, som ledes af pilgrimspræst Elisabeth Lidell.

Dagens evangelium om bekymringsløshed (Math 6, 24-34) udfoldes i løbet af vandringen, som er på ca. 12 km. Vi går skiftevis i samtale og i stilhed. Alle er velkomne. Medbring blot madpakke og drikke.



## TULSTRUP KIRKE

**Konstitueret Sognepræst**

Benjamin Würtz Rasmussen  
Præstebakken 11, 8680 Ry  
Tlf.: 86 89 14 17  
E-mail: bwk@km.dk  
Fri mandage, træffes efter aftale.

**Graver**

Barry Leonard  
Tlf.: 27 32 47 50  
Træffes ved kirken  
fredag kl. 10.00-12.00

## MENIGHEDSRÅDET FOR TULSTRUP SOGN

**Formand**

Jens Peter Møller  
Tulstrupvej 58, 8680 Ry  
Tlf.: 86 89 36 64 og 51 36 32 35  
Mail: g.jp.moeller@hotmail.dk

**Næstformand**

Kirsten Lund  
Tulstrupvej 16, 8680 Ry  
Tlf.: 86 89 09 19 og 21 67 67 19  
Mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

**Kasserer**

Elisabeth Mejnertz  
Hyllingvej 1, 8680 Ry  
Tlf.: 86 89 26 28 og 51 90 23 45  
Mail: emejnertz@yahoo.com

**Kirkevæрге**

Anders Hedegaard  
Randersvej 99, 8680 Ry  
Tlf.: 24 84 74 90  
Mail: andersigne@mail.dk

**Kontaktperson**

Else Marie Klærke  
Tulstrupvej 67, 8680 Ry  
Tlf.: 61 34 19 40  
Mail: elsemarie@klaerke.dk

**Stedfortrædere:**

Mads Bjerre Nielsen  
Tulstrupvej 57, 8680 Ry  
Mail: mads.bjerre.nielsen@  
gmail.com

Mogens Christensen  
Tulstrupvej 27, 8680 Ry  
Mail: christensen\_mogens@  
mail.tele.dk

Mogens Thykjær Weigelt Nielsen  
Skæggeskovvej 1, 8680 Ry  
Mail: mogens@luwe.dk

Ellen Lystbæk  
Skæggeskovvej 4, 8680 Ry  
Mail: ellen@lysan.dk



# GUDSTJENESTER

DATO	HELLIGDAGENS NAVN	DOVER	ALLING	TULSTRUP
<b>JUNI</b>				
9/6	Pinsedag - <i>Friluftgudstjeneste</i>			11.00
10/6	2. Pinsedag	10.30		
16/6	Trinitatis søndag	9.30 (DGL)		
23/6	1. søndag efter trinitatis		9.30	11.00
30/6	2. søndag efter trinitatis	9.30	11.00	

## JULI

7/7	3. søndag efter trinitatis	11.00		9.30
14/7	4. søndag efter trinitatis		9.30 (JH)	
21/7	5. søndag efter trinitatis (BWK 9.30 Låsby)	11.00		
28/7	6. søndag efter trinitatis <i>ingen Gudstjeneste</i>			

## AUGUST

4/8	7. søndag efter trinitatis (BWK ferie)		9.30 (JH)	
11/8	8. søndag efter trinitatis (BWK ferie)	9.30 (DGL)		
18/8	9. søndag efter trinitatis (BWK ferie)			9.30 (JH)
25/8	10. søndag efter trinitatis <i>Friluftgudstjeneste på Himmelbjerget kl. 11.00. Fælles for Dover-Alling-Tulstrup-Ry-Gl.Ry-Låsby</i>			

## SEPTEMBER

1/9	11. søndag efter trinitatis	9.30	11.00	
8/9	12. søndag efter trinitatis <i>Fælles udflugt for menighedsråd og ansatte i Dover-Alling-Tulstrup-Ry-Gl.Rye-Låsby</i>			
15/9	13. søndag efter trinitatis <i>Høstgudstjeneste i Dover Kirke</i>	11.00		9.30
22/9	14. søndag efter trinitatis		9.30 (JH)	
29/9	15. søndag efter trinitatis <i>Efter gudstjenesten i Tulstrup er der udvidet kirkegang fra kirke.</i>	9.30		11.00

PRÆSTER: DGL - DORTHE GUDMUND LARSEN . JH - JESPER HANNESLUND  
(HVOR INTET ER ANFØRT ER DET KONSTITUERET SOGNEPRÆST BENJAMIN WÜRTZ RASMUSSEN)

## GRATIS KIRKEBIL

Kirkebil kan gratis rekvireres til gudstjenester i pastorates 3 kirker ved henvendelse dagen før til:

**Skanderborg Taxa - Tlf. 86 51 00 00**