

TULSTRUP SOGN

20. ÅRGANG NR. 3

JUNI 2018



Til samtlige husstande i Tulstrup Sogn



Skoleleder og minikonfirmandundervisere

Vi har stillet Krestine Aaen, skoleleder på Knudsøskolen og vores nye minikonfirmandundervisere, en række spørgsmål. Det har resulteret i denne dejlige historie, Krestine har skrevet om sig selv.



Af Krestine Aaen

Hvem er du?

Som ny skoleleder på Knudsøskolen er jeg naturligvis optaget af at lære stedet rigtig godt at kende. Jeg er nysgerrig og arbejder på at få god indsigt i både historien og kulturen. Jeg brænder for at være

med til at udstikke den ramme, der gør, at alle børnene på skolen, i børnehaven og i SFO møder de helt rigtige læringsmiljøer. Sådan at der hele tiden er plads til deres faglige og personlige udvikling.

Det er nogle meget vigtige år, børnene går på Knudsøskolen, og vi er med til at grundlægge kimen til deres videre liv og uddannelse. Jeg er optaget af at skabe et sted, hvor børn har lyst til at lære - også når de går hjem. Børnene skal rustes til en fremtid, vi ikke ved ret meget



FAKTABOX

Knudsøskolen

Knudsøskolen blev bygget som centralskole og afløser for egnens fire små landsbyskoler: Alling, Tørring, Vennely og Jaungyde.

Skolen blev bygget fra 1961 til 1963. I 1962 var byggeriet så langt fremskredet, at skolen kunne tages i brug. Selve indvielsen af skolen fandt sted i 1963.

Knudsøskolen består nu af børnehave, SFO/Klub og skole. I børnehaven, Knudsøhulen, bolttrer 36 børn sig på Knudsømarken og de tilknyttede huse. SFO/Klub har lokaler i de tidligere lærerboliger. Skolen rummer 0.-6. klasse og har i alt 163 børn.

Knudsøskolen er arbejdsplads for 30 medarbejdere: lærere, pædagoger og teknisk personale. Se mere om Knudsøskolen her: <http://knudsoskolen.skoleporten.dk/sp>

om endnu, de skal udvikle evner, der gør, at de bliver innovative, entreprenante, fantasifulde, nysgerrige, kreative og selvstændige.

Jeg er optaget af, hvordan de musiske og kreative fag, kan være med til at åbne mange muligheder for at lære på mange forskellige måder. Den danske sangskat og den almene dannelse vi henter i vores omkringliggende verden og i værdigrundlaget i kristendommen er vigtige parametre at have med, når man, som jeg, vil drive og udvikle skole.

I min fritid holder jeg af at sysle med kreative gøremål. Jeg hækler, strikker og broderer og så læser jeg mig igennem

værkerne på min store bogreol, jeg har i mit hjem i Alken. Det skal også med, at jeg elsker at gå til koncerter, festivaler og musicals.

Hvorfor Knudsøskolen?

Da jeg besøgte skolen, inden jeg søgte stillingen, var jeg solgt! Stedet rummer så stort et fælleskab, så meget varme og så mange glade og trygge børn. At skolen så oveni købet ligger så smukt ved Knudsø og skoven og er en del af et aktivt lokalsamfund, det gjorde bare, at jeg var helt overbevist om, at det ville jeg gerne være en del af. Selvom Knudsøskolen er en lille skole på landet, er jeg meget

opmærksom på, at vi også er en del af et samlet skoletilbud i Ry. Så vi skal også huske at arbejde sammen på skolerne, sådan at hele børne- og ungdomslivet hænger sammen for børnene.

Jeg er meget optaget af, at vi på vores matrikel har tre forskellige tilbud: en børnehave, en skole og SFO/klub. Hvad er det som binder os sammen? Hvordan vil vi udvikle et fælles tilbud, hvor både forældre og børn kan genkende klangen og føler sig set og mødt?

Jeg oplever, at det samlede pædagogiske personale er meget optagede og engagerede i at udvikle og drive verdens bedste skole.

Hvorfor minikonfirmandunderviser?

Da jeg opdagede, at Tulstrup menighedsråd efterlyste en minikonfirmandunderviser, som afløser for Lytte Lundgaard, der har været lærer her på Knudsøskolen, øjnede jeg en chance for at komme endnu tættere på børnene og for at komme i dialog med dem og forstå, hvad det er, de er optagede af og interesserede i.

Jeg har undervist i Kristendom i alle år, siden jeg blev uddannet i 2001, og selv de to år, hvor jeg underviste unge syriske flygtninge i at lære dansk, satte jeg Kristendom på skemaet. Det er en så grundfæstet tankegang i hele vores samfund, som jeg er helt overbevist om,



at det er vigtigt at have som menneske, uanset alder og etnicitet. Det kristne budskab gennemsyrrer vores handlinger, vores dannelse, vores evne til at tænke nyt og giver os et solidt grundlag, når livet leves. Som minikonfirmandunderviser snakker jeg med børnene om meningen med livet, vi snakker om Adam og Eva, vi snakker om, hvad der er vigtigt at lære, og hvad vi hver især tror på.

Kirken har en stor betydning for samfundet og har også altid haft stor betydning for mig, for når vi mødes i kirken

eller i kristendommen udvises de forskelligheder vi har, og vi finder sammen om noget andet, som i virkeligheden er meget vigtigere, for at være menneske i dag. Det er for mig, en utroligt vigtig del af at være til. På den måde er kirken også vigtig for lokalsamfundet, fordi den kan bygge bro, og fordi vi har brug for steder, hvor vi kan mødes åbent og ærligt. Den oplevelse har jeg, når jeg besøger Tullstrup kirke, og når vi f.eks. alle sammen mødes til fælles juleafslutning.



FAKTABOX

Krestine Aaen, 43 år, bor i Alken. Har 2 drenge, Gustav på 22, der går på Testrup Højskole og Villads, der afslutter 9. klasse på Mølleskolen i år. Efter sommerferien begynder han på Efterskolen for Scenekunst i Mallng. Kæreste med Thomas, som har gået på Knudsøskolen. De bor ikke sammen endnu, Thomas bor i Aarhus og arbejder på Teknologisk Institut og er i sin fritid keramikker. Han har to børn på 14 og 18 som Krestine er bonusforældre for. Krestine Aaen er født på Skander-

borg Sygehus og boede de første leveår i Gl. Rye. Siden har hun boet mange forskellige steder: Silkeborg, Tønder, Nordjylland, Kenya, Svendborg, København, Aarhus og nu i Alken.

Krestine Aaen blev uddannet folkeskolelærer i 2001 og har siden arbejdet på tre forskellige folkeskoler bl.a. har hun været teamleder på Center 10 i Aarhus og inden hun kom til Knudsøskolen, har hun været pædagogisk leder på Balleskolen i Silkeborg.

Nyt fra Tulstrup menighedsråd



Af Jens Peter Møller

Minikonfirmandunderviser

Menighedsrådet har ansat en minikonfirmandunderviser. Det er Krestine Aaen, som har linjefag i kristendom og ikke mindst er Knudsøskolens nye leder. Vi håber, at det kan være med til at fortsætte det gode samarbejde, som Alling og Tulstrup kirker altid har haft med skolen. Krestine præsenterer sig selv andet sted i bladet. Til hendes første hold har alle i 3. klasse meldt sig. Det er da flot.

Sogneindsamling

Igen i år har Mogens Christensen, Tørring været tovholder for Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling. Der kunne godt have været flere indsamlere. Men vigtigst er, at de få der var, fik samlet i omegnen af kr. 4.000 ind. Det er da godt gået. Et stort tak til dem, som gik og gav.

Bænkene i kirken

Kirken, den er et gammelt hus, står der i en salme, som vi tit synger. Og vores kirke hører til en af de ældste. Og med alderen

kommer slidtagen. Det kan vi se på bænken lige inden for døren. Den kunne ikke holde til trykket, den feststemte storbededag lige inden konfirmationens start. Da sank bænken i knæ. Men med vores dygtige graver Barry Leonards snarrådige indsats, blev skaden midlertidig udbedret, så konfirmationen kunne forløbe som sig hør og bør. Reparationen af bænken var med som punkt på kirkesynet den 15. maj og menighedsrådet vil snarest sørge for at bænken blive repareret, så man trygt kan sidde og høre præstens ord til gudstjenesterne.

Årsregnskab 2017

På mødet i marts fik menighedsrådet gennemgået årsregnskabet for Tulstrup kirke for 2017. Der var ikke de store forskelle fra det budget, vi lavede for 2017. Så vi kom ud med et overskud, så kirkens frie midler er ca. kr. 70.000. Heraf er der dog blevet brugt kr. 30.000 til reparation af klokkestablen. Klokken har fået nye lejer og nyt ophæng. Nævnes skal også, at kirken i år har betalt sidste afdrag på lånet til kirkegrunden, men helt gratis er den jo ikke i drift, da der stadig skal betales ejendomsskat af grunden.

Formand for menighedsrådet
Jens Peter Møller

Stemmingsbilleder fra konfirmation i Tulstrup '18





Folkekirkens Nødhjælp 👁️ samlede håb ind...

Af Mogens Christensen

Søndag den 11. marts stod i håbets tegn hos Folkekirkens Nødhjælp og i Tulstrup Sogn. Den årlige indsamling satte fokus på innovative og bæredygtige projekter, der trodser klimaudfordringer og giver håb for fremtiden.

Der er tro, håb og kærlighed. I dag samlede vi håb ind. Vi startede fra præstegården kl. 10.15. Det regnede let. Der var legende kvækerfinker i buskene. Humøret var højt. Else Marie Klærke fra Tulstrup og jeg fra Tørring var sprunget i vores vandrestøvler. Turen gik først til Jaungyde derefter Tørring og endelig Tulstrup.

Det som vores verden mindst kan undvære er håbet

Det er meget rørende, at opleve hvor stort håbet er i Jaungyde, Tørring og Tulstrup. Alle steder bliver vi mødt med venlighed. På trods af alle de forskellige indsamlinger, som folk bliver mødt med, er gavmildheden og lysten til at hjælpe stor. Vi siger "Tusind tak for alle bidragene".

Nye veje til håb

Nødhjælp er så meget mere end vandflasker, der kastes ud fra lastbiler. I kapløbet med klimaforandringer, sult og nød skal der hele tiden tænkes i innovative og

bæredygtige baner. Det er det, Folkekirkens Nødhjælp gør, når der undervises i at dyrke køkkenhaver på højkant for både at spare vand og firedoble høsten. Eller at avle fårekullinger til at spise.

Der forsøges med disse projekter at skaffe verdens allerfattigste nye, bæredygtige kilder til mad og indtægt på en måde, så de samtidig tilpasser sig klimaforandringerne i deres del af verden. Det giver håb, så mennesker får kræfter til at kæmpe videre for en bedre fremtid.

I vores sogn blev indsamlet 3.984,50 kr. til arbejdet. På landsplan blev der samlet 11 millioner kroner ind til mennesker i nød. Dette har kunnet lade sig gøre med alle bidragene. Så tusind tak for det.

Håb findes, hvor der er mennesker, der håber.

Vi gør det fordi:

- Sammen skal vi løse verdens udfordringer
- Der mangles penge
- Det føles godt at hjælpe
- Det binder os sammen socialt og betyder, at vi nemmere kan løse udfordringer

Forår ved Tulstrup kirke



Høstgudstjeneste i Tulstrup Kirke

Søndag 16. september kl. 14.00

Musikgruppen Max' Trio medvirker ved gudstjenesten

Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på et lille traktement, og Max' Trio underholder os en times tid.



TULSTRUP KIRKE

Sognepræst

Erik Bredmose Simonsen
Præstebakken 11
8680 Ry
Tlf. 86 89 14 17
e-mail: ebs@km.dk

Graver:

Barry Leonard ◦ Tlf. 27 32 47 50
Træffes ved kirken fredag kl. 10-12

Kirkevæрге:

Anders Hedegaard ◦ Tlf. 24 84 74 90

Menighedsrådsformand:

Jens Peter Møller ◦ Tlf. 86 89 36 64

Tulstrup kirkes hjemmeside:

www.tulstrupkirke.dk

Webredaktør

Kirsten Lund



SIDEN SIDST

Dødsfald i sognet og begravede/ bisatte fra Tulstrup Kirke

Peder Sørensen,
Søkilde Plejehjem

Inger Margrethe Olesen,
Søkilde Plejehjem

Ellen Margrethe Gerda Jensen,
Søkilde Plejehjem

Jytte Pedersen,
Søkilde Plejehjem

Anzhelika Larsen,
Jaungyde

Viede i Tulstrup Kirke:

Ingen

Døbt i Tulstrup Kirke

Ingen

Redaktionen af "Tulstrup sogn"

Kirsten Lund (ansv.)
Tulstrupvej 16, 8680 Ry,
Tlf. 86 89 09 19 / 21 67 67 19
E-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

Mads Bjerre Nielsen,
Tulstrupvej 57, 8680 Ry
Tlf. 23 23 37 67
E-mail: mads.bjerre.nielsen@gmail.com

Elisabeth Mejnertz,
Hyllingvej 1, 8680 Ry
Tlf. 86 89 25 28 og 51 90 23 45
E-mail: emejnertz@yahoo.com

"Tulstrup sogn" udgives af Tulstrup menighedsråd. Omdeles til alle husstande i Tulstrup sogn 4 gange årligt: marts - juni - september - december.

Stof til næste blad modtages gerne:
Senest d. 14.08.2018

Tryk: Kamark Grafisk A/S,
tlf. 86 81 14 99