

# KIRKEBLAD

FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE



17. ÅRGANG NR. 2

MARTS 2015

## NYTÅRSPRÆDIKEN



af sognepræst  
Erik Bredmose

*”Da otte dage var gået, så han skulle omskæres, fik han navnet Jesus, som han var kaldt af engelen, før han blev undfanget i moders liv.”*

*Lukasevangeliet 2,21*

Dagens evangelietekst er kirkeårets suverænt korteste, og det er vel oplagt at spørge, hvad er

der at hente for os i disse få ord om Jesu omskærelse og navngivelse.

Der er såmænd en hel del. De få linier her er nemlig en direkte fortsættelse af julens budskab. Det er det naturligtvis i direkte forstand derved, at vi kun har flyttet os otte dage i tid siden juleaften. Det har vi, der er samlede her, og det har altså også tiden i teksten: Da otte dage var gået og han skulle omskæres, hedder det.

Men også i forhold til, hvad den korte tekst betyder, er vi meget tæt på julen.

### ***Gud bliver et menneske som du og jeg***

Vi får nemlig understreget endnu engang, at Gud bliver menneske og underlægger sig alt, hvad menneskeligt er.

Det er ikke blot et skinmenneske, vi har for os. Det er ikke blot Gud, der gør som om, han er et menneske. Det er ikke masekepi og rollespil det her.

Gud bliver menneske helt og aldeles. Han er ikke hævet over os i henseende til alt det vi bøvler med i vores liv.

Og når man er et menneske, så lever man i tiden, og så er man også en del af en sammenhæng, en familie, en slægt, et folk osv. Jesus blev født af Maria og opdraget af hende og Josef. Maria og Josef var jøder. Og de to var helt naturligt indfældet i deres verden og fulgte den almindelige skik og brug ligesom alle andre jøder.

Derfor skulle Jesus omskæres, da han var otte dage gammel.

At Jesus sidenhen fik os til at ændre syn på mangt og meget, det flytter ikke på, at han som

alle andre jødiske drengebørn skulle omskæres på ottendedagen.

Gud valgte med andre ord at gå helt ind i den menneskelige tilværelse. Han greb ikke blot ind, han kom som et menneske, som et medmenneske. Hertil hørte at han også fik sig et navn, som alle andre.

Og lad så fare alle de forkølede forestillinger om Gud som en gammel mand på en sky i himlen – eller hvordan man nu end har forsøgt at billedliggøre Gud som en, der sidder oven over os og trækker i trådene.

Når vi fremdeles taler om Gud, så taler vi om ham, der blev født som et afmægtigt menneske julenat, og som otte dage senere blev omskåret og fik navnet Jesus.

Han kom ikke for at herske og lade sig tjene, men for at tjene, og for bl.a. derigennem at give os et konkret billede på, hvad livet er og skal være.

### ***Vores navne fortæller, hvem vi er***

Navnet tilkendegiver i øvrigt altid, hvem vi er. Nogen har fået et navn, der knytter sig noget bestemt til. Det kan være

man har fået sit navn, fordi forældre har villet udtrykke noget bestemt med det, eller det kan vise et slægtstilhørsforhold. Vores Jens hedder f.eks. sådan, fordi hans farfar og tipoldefar bar det navn – og fordi vi ku' li' det. Andres navne forekommer anderledes tilfældige. Mit navn kender jeg f.eks. ikke baggrunden for; men jeg går da ud fra, at mine forældre syntes godt om det.

Men uanset hvad og hvordan, så bliver vi til et med vore navne. Vores navn fortæller, hvem vi er. Ikke hvad vi er, men hvem vi er. Navnet giver os en identitet. Vi bliver identiske med vort navn. Og vi bliver genkendelige for andre og kan tillaes af andre. Ligesom vi kan kende dem og tiltale dem.

Vi er noget i kraft af vort navn.

### ***Vi mennesker er her for hinanden***

Nu sagde jeg, at Jesus kom som et medmenneske for at tjene, og at han dermed han gav os et forbillede på, hvad livet skal handle om, ja, ikke bare det, han gav os også meningen med livet, som netop er livet for og med hinanden. Eller sagt med hans egne ord; at vi skal elske hinan-

den. Det er det, vi skal, og det er meningen med vort liv.

Vi mennesker er hinandens liv og skæbne. Vi hænger sammen og er her for hinanden. Vore ord og handlinger har altid konsekvenser for andre – ikke mindst – naturligvis - dem vi umiddelbart omgiver os med.

### ***Skal vores liv vende indad eller udad?***

Dermed er også sagt en hel del om, hvordan vi skal tænke og vende vort liv.

Megen moderne livsopfattelse tænker livet indad, kunne vi sige, og det er der igennem de seneste årtier kommet kolossale mængder af selvhjælpsbøger og –kurser om.

Det er nærmest blevet en religion for mange, at skal være i færd med en personlig udvikling; man skal arbejde på sin indre vækst. ”Du er din egen gudinde”, som det hed i en overskrift engang.

Kristendommen vender det om og siger, livet skal leves udad. Du er, som du skal være, og derfor skal du ikke selvcentrere dig om din egen vækst og udvikling, men leve for og med din næste.

Det er her i det udadvendte liv sammen med andre, du finder dig selv – i relationen til andre – i med- og modspil.

Du skal ikke kigge ind i dig selv, for inde i dig selv, er der ikke andet end indvolde, som psykologen Svend Brinkmann siger det.

***Svend Brinkmann:  
Affind dig og stå fast***

Svend Brinkmann er i øvrigt professor i psykologi, og har skrevet en meget fin bog som bærer titlen *Stå Fast*.

Brinkmann gør i bogen op med flere af de tendenser, der hærger vores tid, først og fremmest denne selvudviklingsindustri, der fylder så meget alle vegne. Han opfordrer os til at stå op imod tidens slagord om at man skal være omstillingsparat og altid helst skal være på vej et andet sted hen, end der hvor man er.

Udviklingen er blevet et mål i sig selv. Og selvet er blevet et centralt omdrejningspunkt for os, siger Brinkmann. ... Vi vender os indad for at mestre en usikker verden, som dermed bliver stadig mere usikker, fordi vi hver især kommer til at stå alene med vores liv og vores

ensomme selvorientering. Men vi bliver paradoksalt nok stadig mere forsvarsløse over for den verden, vi vil værne os imod på grund af vores selvorientering.

I syv kapitler udfolder Brinkmann en vej til at finde fodfæste og stå fast.

Tag nej-hatten på, siger han, og affind dig med livet.

Du skal ikke finde dig selv, men affinde.

Lad dig ikke underlægge tvangen til hele tiden at skulle noget andet og mere.

Livet skal ikke handle om selvudvikling, men snare om selvafvikling – og afvikling af selvudviklingen

Brinkmann henter en del argumenter og brændstof hos oldtidens stoikere og mener, at de kan være med til at vise en vej ud af miseren.

Skønt bogen er alvorlig ment, er den skrevet med humor og et godt glimt i øjet, hvilket gør den særdeles læseværdig.

Da bogen var udkommet hørte jeg i radioen en kvinde, der var kritisk over bogen, sige: Jamen, det har vi alt sammen hørt før....

Og jeg tænkte umiddelbart: Ja, det har vi, for en hel del af det

grundlæggende i bogens budskab hører vi meget ofte sagt her i kirken:

Lad os blot tage det sidste om selvfølgelig.

***Vend blikket væk fra dig selv, så du kan se din næste***

Du skal elske Herre din Gud og din næste som dig selv, hedder det som bekendt; og den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener....

Kristendommen har altid fat i, hvad det kommer an på her i tilværelsen, og går i rette med os, når vi bliver for oppustede, og der bliver alt for meget SELV.

Det handler i høj grad om, hvordan livet skal vende: kristendommen fastholder os på, at det skal vende udad. Blikket skal vendes væk fra selvet og over på medmennesket.

Du er elsket ganske som du er, og dermed bliver du fri til de andre, til det du skal: elske din næste.

Det er ikke bare terapi og mentalhygiejne, der er på spil, når kristendommen vender tingene som den gør: du er elsket, ja, og fordi du er elsket, er du også skyldig at elske.

Det handler om, hvor vi har og skal have vores fokus i livet.

Godt nytår og tak for det gamle!

Amen!



***KIRKEBIL***

Kirkebil kan rekvireres til gudstjenester  
i pastoratets 3 kirker ved henvendelse dagen før til:

**Skanderborg Taxa**

**Tlf. 86 51 00 00**

**ANMELDELSE AF SVEND BRINKMANNS BOG  
”STÅ FAST – ET OPGØR MED TIDENS  
UDVIKLINGSTVANG”**



*Af  
Anne Dorthe  
Bjerringgaard  
Carlsson,  
Tørring.*

I efteråret udkom en bog af psykologiprofessor Svend Brinkmann, som satte - om ikke en mediestorm - så dog en debat i gang, en debat om den udviklingstvang, der præger nutidens samfund, hvor ”kontant aldrig afsluttet forbedring” er blevet et krav både i det individuelle menneskes liv og på arbejdspladserne. Vi skal være innovative og fremsynede, kunne mærke efter i os selv, så vi kan udleve vores fulde potentiale med henblik på at optimere fremtiden. Det er store og udmattende krav, og det gør mennesket rodløst og i vildrede om egen identitet. For hvordan kan man vide, hvem man selv er, når man hele tiden skal forny sig? Derfor bugner bogmarke-

det af selvhjælpslitteratur, der skal lære os at se indad, at finde os selv, så vi kan blive de fleksible og udviklingsorienterede medarbejdere, som konkurrencestaten har brug for i vores accelererende kultur.

Det er denne kultur og dens menneskesyn, som Svend Brinkmann med sin bog ”Stå fast” blotlægger og tilbyder et alternativ til. Titlen skal tages helt bogstaveligt, læseren skal lære at stå fast og stå imod udviklingstvangen.

Bogens opbygning fremkommer ved, at forfatteren har brugt selvhjælpsbøgernes gængse struktur og gennem syv trin lærer læseren, hvordan man kan tilegne sig teknikken. De syv trin lyder: *hold op med at mærke efter i dig selv, fokuser på det negative i dit liv, tag nej-hatten på, undertryk dine følelser, fyr din coach, læs en roman ikke en selvhjælpsbog eller biograf og dvæl ved fortiden.*

Ved således at vende selvhjælpsbøgernes teknikker og indholdsmæssige pointer på ho-

vedet, er det lykkedes ham at begå en bog, som har vakt opmærksomhed ud over det snævert psykologfaglige felt. Det vil i en så kort anmeldelse føre for vidt at gennemgå alle syv trin, derfor vil jeg her fokusere på nogle af de centrale og oplyftende pointer, som bogen er fyldt af. For selvom det umiddelbart lyder mærkeligt i nutidige ører at fokusere på det negative, tage nej-hatten på og undertrykke sine følelser, så ligger der faktisk livsbekræftende og opmuntrende tanker bag. Tanker som peger på det menneskelige fællesskab, på fordringen overfor andre og på retten til at sige nej til det evige krav om optimering.

At fokusere på det negative (det, der kunne være værre, og det at vi alle skal dø en dag) skal ifølge forfatteren sætte vores liv i perspektiv, så vi kan være taknemmelige for livet og lære at leve med, at tilværelsen også ind imellem er svær og modsigelsesfyldt. Lærer vi at møde verdens tildragelser med sindsro og at undertrykke vores følelser, undgår vi at flagre hid og did som fange af disse, men opnår i stedet værdighed og selvbeherskelse til at gøre vores

pligt. En pligt som for Brinkmann handler om at vende sig udad mod verden og medmennesket i stedet for indad mod sig selv. Det vigtige er ikke at finde sig selv, men at affinde sig med sig selv. Og sig selv kan man kun opleve at være, hvis der er en slags konstans i ens identitet, og den findes blandt andet ved at dvæle ved fortiden. ”At kende sin fortid er en forudsætning for at stå fast, for uden fortiden er der intet at stå fast på”, skriver Brinkmann.

Derfor er bogens omslag også en illustration af et træs dybe rødder. I vores fortid og i vores levende traditioner, som er det vi gør sammen, og igennem hvilke vi bliver til som mennesker, kan vi finde fodfæste. ”For nok er vi sårbare og dødelige, men vi er det *sammen*, og denne erkendelse bør vække solidaritet og anspore til omsorg for medmennesket,” lyder et centralt budskab i bogen. Den kan varmt anbefales.



## VI GÅR PÅ GADEN FOR VERDENS FATTIGSTE



**Alle sogne i Dover-Alling-Tulstrup pastorat deltager i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling til fordel for verdens fattigste søndag den 8. marts 2015.**

Blandt landbefolkningen i det vestlige Nepal er det kvinderne, der klarer det meste. Alt fra tøjvask og børnepasning til det hårde arbejde i marken tager de sig af. Det skyldes, at langt de fleste mænd i området er taget til udlandet for at arbejde.

Der er stort set ingen job at få i det vestlige Nepal, og de fleste beboere kan på trods af hårdt arbejde ikke få mad ud af deres små jordlodder til mere end et par måneders forbrug om året. Derfor rejser mændene som unge til blandt andet Indien, hvor de udgør billig arbejdskraft, og

de kommer kun hjem i kort tid af gangen med måneders eller års mellemrum.

På trods af at kvinderne styrer samfundet, er de traditionelt blevet undertrykte af mændene. Folkekirkens Nødhjælp hjælper kvinderne med at organisere sig i kvindegupper, hvor de lærer om deres rettigheder og at bruge deres stemme. De får også gode råd og vejledning til mere effektiv dyrkning, så de kan øge deres udbytte og holde sulten for døren.



Indsamlere i Dover-Alling-Tulstrup sogne vil den 8. marts sammen med 1.300 andre sogne over hele landet gå på gaden for at samle ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde. I 2014 samlede 20.000 frivillige på landsplan 13 millioner kroner ind til Folkekirkens Nødhjælps arbejde for verdens fattigste.



Vi deltager i Sogneindsamlingen, fordi det altid er en god og hyggelig dag, hvor vi sammen gør noget for nogle mennesker, der virkelig har brug for hjælp.

**Sæt kryds i kalenderen den 8. marts allerede i dag og meld dig som indsamler hos indsamlingslederne:**

**Dover: Else-Marie Karlsen**  
tlf. 5022 9174 eller e-mail:  
riekarlsen@hotmail.com

**Alling: Bente Klarskov,**  
tlf. 8689 3315 / 6116 1259  
eller e-mail:  
benteklarskov@hotmail.com

**Tulstrup: Mogens Christensen,**  
tlf. 2623 0803  
eller e-mail:  
christensen\_mogens@mail.tele.dk

---

## ***AARHUS STIFT SKAL HAVE NY BISKOP***

*Kjeld Holm*, der har været biskop siden 1994 går af, fordi han til juli fylder 70 år.

To kandidater har meldt sig.

*Henrik Wigh-Poulsen*, 55 år, der er domprovst i Odense.

*Jens Maibom Pedersen*, 55 år og forstander på Diakonhøjskolen i Aarhus.

*Henrik Wigh-Poulsen* er uddannet teolog i Aarhus. Han fik som nyuddannet præsteembede i Lejrskov og Jordrup Sogne i Ribe Stift. Han har siden været lærer på Askov Højskole og redaktør af Dansk Kirketidende, TV-anmelder for Kristeligt Dagblad og leder af Grundtvig-

Akademiet på Vartov i København. Desuden har han skrevet en ph.d. afhandling om digteren Jakob Knudsen. De seneste seks år har han været domprovst i Odense.

*Jens Maibom Pedersen*, er også uddannet teolog på Aarhus Universitet, men har ikke haft noget fast præsteembede. Siden 2007 har han som nævnt været forstander for Diakonhøjskolen i Højbjerg ved Aarhus, hvor unge med religiøst livssyn uddannes til socialt arbejde med børn, ældre og narkomaner.

### **Sådan vælges biskoppen**

En biskop bliver valgt af menighedsrådsmedlemmerne og

præsterne i stiftet. Når en kandidat efter en eller to valgrunder har opnået mere end halvdelen af alle stemmer, indstiller kirkeministeren ham eller hende til kongelig udnævnelse.

For at blive biskop skal man være teologisk kandidat fra et dansk universitet, og man skal opfylde betingelserne for at være præst i folkekirken.

Alle valgte menighedsrådsmedlemmer og alle præster i stiftet har stemmeret ved bispevalget. Dog skal præster, som ikke er medlem af et menighedsråd, være ansat for mindst et år i stiftet for at have stemmeret. Repræsentanter for valgmenigheder og valgmenighedspræster i stiftet har også stemmeret.

#### **DEBATMØDER MELLEML**

#### **BISPEKANDIDATERNE**

ARR. AF DISTRIKSFORENINGERNE

I AARHUS STIFT

**23. marts kl. 19.30:** Gjern Fritids- og Idrætscenter, Skovvejen 6, 8883 Gjern

**25. marts kl. 19.30:** Rønne Højskole, Skolevej 2, 8410 Rønne

**26. marts kl. 19.30:** Assentoft Hallen, Stadionvej 41, 8960 Randers

**14. april kl. 19.30:** Aarhus Efterskole, Brunbakkevej 21, 8270 Højbjerg

**15. april kl. 19.30:** Skanderborg kulturcenter, Parkvej 10, 8660 Skb.

## **DET SKER**

### **Tulstrup præstegård**

#### **SOGNEMØDER**

**Torsdag d. 5. marts kl. 14.00**

**Christina Riis**, Tulstrup  
Klinisk Sygeplejespecialist  
(cand.cur.)

#### ***”Religiøse behov hos døende på hospice”***

Christina Riis arbejder med forskning og udvikling af sygepleje på Hospitalsenhed Midt. Hun har bl.a. gennem samtaler og interview undersøgt døendes tanker og behov under deres ophold på hospice. Christina vil fortælle om undersøgelsen og dens resultater.

#### **DEN TEOLOGISKE**

#### **AFTENHØJSKOLE**

**Onsdag d. 18. marts kl. 19.30**

**Michael Bøss**, lektor m.m. på Aarhus Universitet.

***Det demente samfund*** - ... nutidskulturen er historieløs, og vi har mistet troen på de fortællinger, der gav tidligere generationer håb og livsmod. Hvordan kommer vi på bedre tanker?

# ***DET SKER***

**”SAMTALEAFTEN”**

**OM KRISTENDOM**

**Onsdag d. 25. marts kl. 19.30**

**i Tulstrup Præstegård**

*Arr. Tulstrup menighedsråd*

## **Tulstrup kirke**

**BØRNEGUDSTJENESTE**

*med minikonfirmanderne*

*fra Knudsøskolen*

**Søndag d. 22. marts kl. 10.30**

**LITURGISK GUDSTJENESTE**

**Langfredag d. 3. april kl. 10.30**

**Liturgisk gudstjeneste fælles  
for Dover, Alling og Tulstrup  
Musik/sang**

## **Dover kirke**

**SANGAFTEN**

**Torsdag d. 26. marts kl. 19.30**



### **DOVER-ALLING-TULSTRUP SOGNE**

#### **Sognepræst:**

Erik Bredmose Simonsen,  
Præstebakken 11, 8680 Ry.  
Tlf. 86 89 14 17  
e-mail: ebs@km.dk

#### **Fælles kirkekontor for kirkerne i Ry-området**

Kirkeseekretær  
Mette Lai  
Tlf. 86 89 13 50  
e-mail: Metla@km.dk  
Åbningstider:  
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12  
torsdag: kl. 16-18

#### **Organist:**

Tyt Kirkeby,  
tlf.: 86 89 19 20

#### **Kirkesanger:**

Anders Bloch,  
tlf.: 28 51 30 58

#### **KIRKEBLADSREDAKTIONEN**

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup,  
tlf.: 86 89 09 19  
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

Erna Andersen, Dover  
tlf.: 86 57 72 06  
e-mail: es.skovgaard@gmail.com

Kirkebladet udkommer 4 gange  
årligt : marts.- juni - sept.- dec.  
Tryk: Kamark Grafisk A/S  
tlf. 86 81 14 99

## ***GUDSTJENESTER***

	<i>DOVER</i>	<i>ALLING</i>	<i>TULSTRUP</i>
1. marts, 2. søndag i fasten		9.30	11.00
8. marts, 3. søndag i fasten	11.00 Michael Schelde		9.30 Michael Schelde
15. marts, Midfaste	9.30	11.00	
22. marts, Mariæ Bebudelsesdag			10.30 Børne- og minikonfirmand gudstjeneste
29. marts, Palmesøndag	11.00		9.30
2. april, Skærtorsdag		10.30	
3. april, Langfredag			10.30 Liturgisk/musik
5. april, Påskedag	11.00		9.30
6. april, 2. påskedag		10.30	
12. april, 1. søndag efter påske	10.30 Michael Schelde		
19. april, 2. søndag efter påske		9.30	11.00
26. april, 3. søndag efter påske	9.30	11.00	
1. maj, Bededag			10.00 Konfirmation
3. maj, 4. søndag efter påske	10.00 Konfirmation		
10. maj, 5. søndag efter påske		11.00	9.30
14. maj, Kristi Himmelfartsdag	----	-----	----
17. maj, 6. søndag efter påske	9.30 Dorthe G. Larsen		
24. maj, Pinsedag	11.00	9.30	
25. maj, 2. pinsedag			10.30
31. maj, Trinitatis søndag	9.30	11.00	