

# KIRKEBLAD

FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE



15. ÅRGANG NR. 4

SEPTEMBER 2013

---

## TID TIL TANKER

*Tekst: Kirsten Lund.*

I bogen ”*Mod til at være kirke*” behandler den svenske præst Fredrik Modéus en række overvejelser om livet i menigheden. I slutningen af bogen sammenfatter han nogle pointer til 6 teser.

Teserne er skrevet, så de er til at modsige. Det bør være et kendetegn på målsætninger,

skriver Modéus, at man kan synes noget andet.

Man bør være mistænksom imod formuleringer, der enten er så almene, at alt rummes i dem, eller hvis det som udtrykkes, ikke kan modsiges.

Vi har valgt at bringe de 6 teser i en forkortet udgave til inspiration og eftertanke:

## Tese 1 -

### **En menighed bør først og fremmest forstås som mennesker, der fejrer gudstjeneste sammen.**

Det pastorale arbejde skal tage udgangspunkt i de mennesker som fast går til gudstjeneste, de skal tages alvorligt, de skal have opmærksomheden. Dem skal vi begynde med, ikke de ansatte og ikke menighedsrådsmedlemmerne. Kirken skal forstås som almindelige mennesker, der fejrer gudstjeneste sammen og ikke som en organisation båret af eksperter.

## Tese 2 -

### **Menighedsudvikling staves gudstjenestaudvikling.**

Hvis en menighed i første omgang er mennesker, der fejrer gudstjeneste sammen, så må menighedsudvikling forstås som gudstjenestaudvikling. Nogle gange farer man i stedet vild i aktivitetsjunglen. Men de aktiviteter, som produceres af kirkelige ansatte tjenestemænd, er ikke at betragte som vores vigtigste opgaver. Et arbejde med gudstjenesten i centrum tager sin begyndelse i, at vi mødes til gudstjeneste om søndag.



*Fredrik Modéus*

gen. Ansvarret kan ikke fjernes ved ansættelser, og man kan ikke lade sig repræsentere af andre – ikke tro, at nogen anden kommer til gudstjeneste, hvis man ikke selv kommer. En kristen forkyndelse sidder i fødderne. Hvis ikke man selv går i kirke, kan man ikke forvente, at nogen anden skal gå derhen.

## Tese 3 -

### **Gudstjenestaudvikling staves delagtighed.**

De gudstjenestefejrende skal være med til at skabe menighedens gudstjenesteliv. Der kan arbejdes med delagtighed ud fra princippet om, at *mange gør noget* i stedet for det almindelige princip om, at *få gør alt*. Ve-

jen til velfungerende delagtighed er 1) At begynde med at spørge mennesker på stedet, om de vil være med; 2) At skabe tydelige strukturer for delagtighed; 3) At arbejde omkring begrebet genkendelsens glæde; 4) At finde ud af, hvem der har brug for at blive spurgt om en opgave for at nærme sig menigheden; 5) Altid at spørge personligt; 6) At sætte grænser for delagtigheden så man ikke "æder" sine mennesker op.

#### **Tese 4 -**

#### **Delagtighed fungerer bedst, når gudstjenesten er præget af genkendelsens glæde.**

Der findes en undervurderet sammenhæng mellem genkendelse og delagtighed. Hvis man altid varierer gudstjenestens form, gør man det vanskeligt for mange at genkende den. Derimod hvis man lader gudstjenesten have en fast form, så gør man det muligt for mange at blive delagtige. Genkendelsens glæde gør det muligt for den der kommer som ny, at føle sig hjemme i gudstjenesten efter nogle gange, og gør det muligt at fejre gudstjenesten med hjertet.

#### **Tese 5 -**

#### **En delagtighedsstruktur afslører vision om relationer.**

Delagtighed i praksis afslører, at alt det vigtige i en menigheds liv handler om relationer. Man har brug for at blive set og taget alvorligt; man har brug for frihed til at være den man er, man har brug for at få rum til at være stærk, glad og egnet, men i lige så høj grad brug for at få lov til at være svag, ked af det og højst ufuldkommen. Arbejdet med relationer er vigtigere end hvilke aktiviteter, der findes.

#### **Tese 6 -**

#### **Målet er, at verden skal leve.**

Kirken er ikke til for sin egen skyld. Kirken er ikke til, for at verden skal blive mere kirkelig, men mere menneskelig. Kirkens hverdagsarbejde er det, som almindelige kristne mennesker gør på deres arbejde, hjemme og i deres fritid. Alt handler om at forsøge at finde svar på skæbnespørgsmålet: Hvordan bygger vi livskraftige fællesskaber af kristne, som fejrer gudstjeneste sammen og deler liv?



## ***SOGNEMØDER I TULSTRUP PRÆSTEGÅRD***

### ***TAK TIL LISE OG KNUDÅGE KNUDSEN***



*Lise og Knudåge Knudsen*

Sognemøderne i Tulstrup Præstegård vil fremover være uden Lise og Knudåge Knudsen ved roret. De har valgt at stoppe efter ti år. Lise og Knudåge har leveret et meget stort arbejde igennem årene.

Det var Knudåge, der i sin tid lagde grunden til møderne. Han var dengang med i Tulstrup menighedsråd og var optaget af, om man kunne lave noget arbejde for folk i sognet. Det blev i første omgang til et samarbejde med Søkilde Plejehjem om sognemøderne, der også blev afholdt på plejehjemmet til at begynde med.

Da sognemøderne blev flyttet til Tulstrup Præstegård tog møderne snart den form de har haft nu i mange år, hvor vi ud over

at høre et menneske fortælle om et emne, også hver gang har sunget flere sange fra højskole-sangbogen. Kaffe og kage har naturligvis også været et fast led.

Lise og Knudåge har været fantastiske til at finde interessante mennesker, der ville komme til os og fortælle om noget de er optaget af i deres liv eller om rejser de har været på o.lign.

I forbindelse med møderne har Lise først og fremmest taget sig af kaffen og kagen, mens Knudåge har styret det hele med rund og fast hånd.

Den årlige sogneudflugt har Knudåge også stået for, og hans og Lises kendskab til og interesse for det danske land har bragt os mange steder hen. Knudåge var altid godt forberedt til disse ture, og gav undervejs i bussen sin viden videre til deltagerne.

Lise og Knudåges arbejde igennem de mange år har været indbegrebet af det folkelige arbejde, man som præst kan drømme

om. Dette at man arbejder sammen på kryds og tværs i sogne og hjælper hinanden med at få noget positivt op at stå. Lise og Knudåge har været nogle af de ildsjæle, som bærer så meget oppe.

Fra 2003 til 2013 er det blevet til ikke mindre end 55 sognemøder, hvor 55 spændende mennesker med noget på hjertet har oplyst og beriget deltagerne. Tak til Lise og Knudåge Knudsen for den store indsats!

**Sognemødeprogrammet for 2013-2014** er på trapperne, og møderne kommer så vidt muligt til at ligge første torsdag i måneden – undtagelse kan dog ikke undgås, og vi lægger ud med at bryde reglen **torsdag d. 26. september kl. 14.00**. Derefter skal du sætte kryds i kalenderen **torsdag d. 7. november** og endelig **fredag d. 29. november**, hvor vi afholder vores traditionelle adventsmøde på Tulstrup Kro.

*Erik Bredmose*

---

## ***DEN TEOLOGISKE AFTENHØJSKOLE***

### ***I TULSTRUP PRÆSTEGÅRD***

### ***SANKT PETERSBORG***

Hovedemnet i den kommende sæson bliver *Sankt Petersborg*. Tanken er at lade vinterens arbejde slutte med en rejse til Sankt Petersborg i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.

*Rusland* står måske stadig for nogen som det store lukkede og triste land, hvor det kommunistiske diktatur hærgede i et halvt århundrede. Det var dengang Sankt Petersborg hed *Le-*

*ningrad*, og landets kirker blev omdannet til værksteder, svømmehaller og museer. Landet er dog meget mere end det. Ruslands historie rækker langt tilbage i tiden og er både kulørt og spændende, ligesom nutiden i øvrigt er det.

Vi skal arbejde med Ruslands og Sankt Petersborgs historie, kunst og kultur. Den russisk ortodokse kirke har sin egen

historie og sit eget særpræg, som vi skal forsøge at trænge ind i. Fjodor Dostojevskij hed Ruslands mest berømte forfatter, og landet fostrede også mange andre store forfattere. Vi finder et menneske, der kan fortælle os herom.

Forhåbentlig får vi et godt billede stykket sammen af både byen og landet, og måske får vi også i sidste ende en fornemmelse af, hvor Rusland er på vej hen lige nu.

Der er en, der har sagt, at Sankt Petersborg er ”meget mere end en by i Rusland”, og med det udsagn i ryggen, vil vi kaste os over byen.



Vi mødes i Tulstrup Præstegård på en række onsdag aftener fordelt over vinterhalvåret og lægger ud engang i oktober. Se nærmere i Ry Ugeavis eller tilmeld dig nyhedsbrevet fra Tulstrup Præstegård og få en e-mail, når der sker noget i præstegården og kirkerne. Du kan tilmelde dig nyhedsbrevet på [ebs@km.dk](mailto:ebs@km.dk)

*Erik Bredmose*

***Hvad sker der i sogn, kirke og præstegård?***

***Hold dig orienteret***

***FÅ EN NYHEDS-E-MAIL***

***Det er helt uforpligtende og ganske gratis.***

***Du skal blot give eller sende din e-mail adresse til***

***sognepræst Erik Bredmose***

***e-mail: [ebs@km.dk](mailto:ebs@km.dk)***



# ***NY KIRKESANGER ANDERS BLOCH***

## ***PRÆSENTATION***



Den 1. marts overtog jeg stillingen som kirkesanger efter Kamilla Bidstrup. Det har været dejligt at starte i de tre kirker, specielt fordi der altid er en utrolig god stemning i kirkerne, og alle møder ind med godt humør.

Jeg er nu ved at være kommet godt i gang, og jeg synes, det er utrolig rart at møde ind i kirkerne søndag morgen og kunne give mit bidrag til den musikalske del af det kirkelige arbejde. Jeg føler mig meget privilegeret over at have været heldig at komme til nogle så velfungerende kirker, hvor ikke mindst stemningen mellem de ansatte er utrolig god.

Jeg har ikke tidligere været fastansat som kirkesanger, men har arbejdet i over otte år som kirkekorist i forskellige bykirker. Ved siden af dette har jeg dog vikarieret en del som kirkesanger, ligesom jeg også har taget kirkesangeruddannelsen på Vestervig Kirkemusikskole, så rollen var ikke helt fremmed for mig.

Musikalsk set må jeg nok kalde mig selv for arveligt belastet, da jeg i den grad er opvokset i et hjem med klaver, selvom klaveret egentlig sjældent var i brug.

Min mor har i mange år været ansat som violinist i Århus Symfoniorkester og min far sang i mange år i Den Jyske Operas Kor, så måske lå det lidt i kortene at gå musikkens vej.

I mange år trak det også, men som så mange før mig, ville jeg bryde den ”negative sociale arv”, og dette bragte mig til Aalborg, hvor jeg søgte ind på ingeniørstudiet og tog en Bachelor i Byggeri og Anlægsteknik.

Herefter trak musikken igen og denne gang kunne jeg ikke længere stå imod og efter bacheloren var i hus. startede jeg på kirkesangeruddannelsen, en egentlig to årig uddannelse, som jeg var så heldig at få lov at tage på et år.

Et halvt år efter at være startet her søgte jeg så ind på konservatoriet og var så heldig at blive optaget fra 2011. Jeg glæder mig til det fortsatte samarbejde i kirkerne og håber at se jer alle sammen.



*Anders Bloch*

## **GUDSTJENESTEN PÅ HIMMELBJERGET**

*SØNDAG D.25. AUGUST*



*Foto: Martin Høybye/Folkekirkeinfo*



# **DET SKER**

## ***Tulstrup præstegård***

### ***SOGNEMØDER***

**Torsdag d. 26. september  
kl. 14.00**

**Torsdag d. 7. november  
kl. 14.00**

### ***DEN TEOLOGISKE AFTENHØJSKOLE***

Læs nærmere derom på side 5

### ***ADVENTSMØDE PÅ TULSTRUP KRO***

**Fredag d. 29. november kl. 14.00**

**”Evangeliet ifølge Storm P.”**

Foredrag v. domprovst  
*Christian Kobbelgaard, Aalborg*

### ***KIRKEBIL***

Kirkebil kan rekvireres  
til gudstjenester i pastoratets  
3 kirker ved henvendelse  
dagen før til:

**Skanderborg Taxa  
Tlf. 86 51 00 00**

## ***Dover kirke***

### ***KONCERT***

**Søndag d. 27 oktober kl. 15.00**

### ***Shades Of Blue***

Det fantastiske bluesband  
”Shades of Blue” med  
*James Loveless* (vocal),  
*Morten Brauner* (bas),  
*Uffe Steen* (guitar),  
*Claus Daugaard* (trommer)  
har i flere år glædet os med de-  
res musik ved Himmelbjergs-  
gudstjenesterne. Nu får du mu-  
lighed for at høre dem i kirken.  
De spiller blues så det rykker,  
men er også inspireret af soul  
og gospel. Glæd jer til en rigtig  
god kirkekoncert!

Fri entré

\*\*\*\*\*

Følgende søndage er der kaffe i  
Kirkehuset efter gudstjenesten i  
Dover kirke:

**Søndag d. 20. oktober**  
(fernisering på billedudstilling i  
Kirkehuset)

**Søndag d. 17. november**  
**Søndag d. 1. december**

# DET SKER

## *Dover kirke*

### **BØRNEGUDSTJENESTE**

**Tirsdag d. 17. september  
kl. 17.00**

#### ***Høstgudstjeneste for børn***

ved *Pia Husted Blok*  
og *Erik Bredmose*

Efter gudstjenesten er der  
fællesspisning i Kirkehuset

### **HØSTGUDSTJENESTE**

**Søndag d. 22. september  
kl. 14.00**

**"De Dover Spillemand"** medvirker ved gudstjenesten. Der vil efter gudstjenesten være kaffe i Kirkehuset, hvor spillemandene vil underholde med lidt af deres repertoire indenfor spillemands- og folkemusik.



## *Dover kirke*

### **ALLEHELGENSGUDSTJENESTE**

**Søndag d. 3. november kl. 10.30**

Tekstlæsninger og musik.  
Navnene på dem, der er døde og begravede i Dover sogn i året der gik, vil blive læst op.



---

## *Alling kirke*

### **HØSTGUDSTJENESTE**

**Søndag d. 15. september  
kl. 14.00**

med efterfølgende **kaffebord og høstauktion** i Beboerhuset. Tag evt. noget af havens eller markens afgrøder med: frugter, blomster eller lignende med i kirken. Ved kaffebordet efter gudstjenesten holder vi auktion over de medbragte gaver. Overskuddet går til Folkekirkenes Nødhjælp. (Man må meget gerne komme, selvom man ikke har nogen afgrøder at bringe).

## *Alling kirke*

**ALLEHELGENSGUDSTJENESTE**

**søndag d. 3. november kl. 18.30**

Tekstlæsninger og musik.

Navnene på dem, der er døde og begravede i Alling og Tulstrup sogne i året der gik, vil blive læst op.

Efterfølgende er der suppe i Beboerhuset.

**BØRNEGUDSTJENESTE**

**søndag d. 17. november kl. 15.00**

**”Pippi og Jesus”**

ved Pia Husted Blok  
og Erik Bredmose

Efter gudstjenesten er der saftevand, kage og kaffe.

\*\*\*\*\*

## *Tulstrup kirke*

**HØSTGUDSTJENESTE**

**Søndag d. 22. september  
kl. 10.30**

*(Kl. 15 er der kaffe i Kirkehuset ved Dover kirke, hvor ”De Dover Spillemand” vil underholde)*

## *Dover-Alling-Tulstrup sogne*

### **Sognepræst:**

Erik Bredmose Simonsen,  
Præstebakken 11, 8680 Ry.  
Tlf. 86 89 14 17  
e-mail: ebs@km.dk

### **Fælles kirkekontor for kirkerne i Ry-området**

Kirkeseekretær  
Mette Lai  
Tlf. 86 89 13 50  
e-mail: Metla@km.dk  
Åbningstider:  
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12  
torsdag: kl. 16-18

### **Organist:**

Tyt Kirkeby,  
tlf.: 86 89 19 20

### **Kirkesanger:**

Anders Bloch,  
tlf.: 28 51 30 58

### **KIRKEBLADSREDAKTIONEN**

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup,  
tlf.: 86 89 09 19  
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

Erna Andersen, Dover  
tlf.: 86 57 72 06  
e-mail: 4xskovgaard@gmail.com

Kirkebladet udkommer 4 gange årligt  
februar - maj - august - november  
Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 820949

## **GUDSTJENESTER**

	<i><b>DOVER</b></i>	<i><b>ALLING</b></i>	<i><b>TULSTRUP</b></i>
15. september, 16. søn. efter trinitatis		14.00 Høstgudstjeneste Kaffe og høstauktion i Beboerhuset	
17. september, Tirsdag - høst Efterflg. fællesspisning i Kirkehuset	17.00 Bømegudstjeneste v/ Pia Husted Blok og Erik Bredmose		
22. september, 17. søn. efter trinitatis	14.00 Høstgudstjeneste Musik ved "De Dover Spillmænd" Kaffe i Kirkehuset		10.30 Høstgudstjeneste (15.00 kaffe i Kirkehuset i Dover)
29. september, 18. søn. efter trinitatis		11.00 Michael Schelde	
6. oktober, 19. søn. efter trinitatis	9.30 Dorthe G. Larsen		
13. oktober, 20. søn. efter trinitatis		9.30	11.00
21. oktober, 21. søn. efter trinitatis	10.30 Holger Knudsen Kirkekaffe		
27. oktober, 22. søn. efter trinitatis		11.00	9.30
3. november, Alle helgens dag	10.30	18.30 Musik og Læsninger Suppe i Beboerhuset	
10. november, 24. søn. efter trinitatis			10.30 Michael Schelde
17. november, 25. søn. efter trinitatis	10.30 kirkekaffe	15.00 Bømegudstjeneste v/ Pia Husted Blok og Erik Bredmose (saftevand, kage og kaffe)	
24. november, sidste søn. i kirkeåret			11.00
1. december, 1. søn. i advent	10.30 Kirkekaffe		