

KIRKEBLAD

FOR DOVER - ALLING - TULSTRUP SOGNE



14. ÅRGANG NR. 4

SEPTEMBER 2012

PRÆDIKEN VED KONFIRMATIONERNE

I DOVER OG TULSTRUP KIRKER 2012

Er vi naive idioter?

Vi der er samlede her i dag, vi er vel nærmest at betragte som en samling småtossede og naive idioter. Vi har en hang til at dyrke gammel overtro, som moderne oplyste mennesker for længst burde have lagt bag sig.

Det er i hvert fald det billede af os, der ofte tegner sig i medierne. Det fremføres af mennesker, der i deres eget billede er så

kloge og oplyste, at de har lagt kirke og kristendom bag sig, mens de ofte ikke har meget andet end hån og latterliggørelse til overs for sådan nogen som os, der stadig kan finde mening i kristendommens tilsyneladende galskab.

De negative billeder går ofte hånd i hånd med et billede af en forældet folkekirke, der er ved at blive kvalt af stive og kedeli-

ge præster, der ikke bestiller andet end at jage mennesker ud af kirken.

Der fokuseres på alt det negative, og meget tit føres det frem med stor overbevisning og selvsikkerhed, skønt enhver, der ved lidt mere om de faktiske forhold, sidder og krummer tæer over den kolossale uvidenhed, der hersker blandt disse negative mennesker.

Medierne kan jo få virkeligheden til at se ud, som man ønsker det, ved at fremhæve noget og undlade at sige noget andet.

Ustandseligt skal vi se billeder af præster, der står og taler for tomme kirker, og selvom det jo også kan være en del af virkeligheden, så er det langt fra den hele sandhed.

Kirkegang - avissalg - seertal?

Kirkegangen vil naturligvis være svingende. En tilfældig søndag er der måske ikke så mange på kirkebænkene, og en anden er der et pænt besøg.

Til højtiderne kommer der mange. I den forgangne påske havde vi næsten fulde huse i Tulstrup og Dover kirker både langfredag og påskedag .

Vi kunne jo sådan lidt for sjov forsøge at drage en parallel til

de medier, der så gerne vil tegne de negative billeder af kirken. Hvordan er det lige, det går for dem selv. Se på aviserne, de skranter, deres oplag er for nedadgående. Der er simpelthen ikke så mange, der køber aviser, som tidligere.

Men her får vi ingen historier om, at aviserne er gammeldags og har et utidssvarende budskab og burde lukkes ned, og journalister der ikke bestiller andet end at skræmme læserne væk.

Og seertallet i TV formaster sig jo også til at svinge op og ned. Ofte har gode og gedigne oplysende udsendelser ikke den store interesse og derfor ret små seertal, mens den poppede underholdning godt kan samle seere; men betyder det så, at vi skal nøjes med den flade underholdning? Selvfølgelig ikke. Underholdning er der ikke noget galt med, men hvis vi ikke får andet og ikke vil andet end underholdning, bliver vi dumme på livet og passive i forhold til vores fælles liv og det ansvar der altid følger med, hvis livet ikke bare skal handle om overlevelse og haven nok i sig selv.

Her i kirken handler det ikke bare om underholdning og høje

seertal. Naturligvis vil vi gerne have mange til at deltage i gudstjenesterne, men vi må ikke gå på kompromis med det kristne budskab, og det, som det hele drejer sig om her, for så mister kirken og gudstjenesten enhver begrundelse, så bliver den ligegyldig.

Er det kristne budskab menneskefjendsk?

Det burde heller ikke være nødvendigt at sælge ud af budskabet, for det er så sandelig godt nok, ja, det er ikke bare godt nok, det er simpelthen godt.

Jeg har et par gange sagt til konfirmanderne, at hvis de kan finde noget i kristendommen, der er rigtig ubehageligt og menneskefjendsk og nedbrydende for vore fælles samfundsliv, så vil jeg gerne høre det, for jeg kan ikke selv finde sådanne negative ting i det kristne budskab.

Det handler om kærlighed, frihed og ansvar. Det handler om at blive set, som den man er – og at se sig selv, som den man er. Det handler om, at se sig selv som et elsket menneske på trods af alle de mindre fordelag-

tige ting, man kan gå og finde hos sig selv.

Det handler om at få at vide, at livet kan bære, at det altid bliver holdt oppe, også der, hvor det ser allermest sort og ufremkommeligt ud.

Det handler om igen og igen at få livsmodet tilbage og kunne begynde på en frisk.

Det handler om at kunne slippe den indbildning at alt i livet beror på os selv og at alting i mit liv drejer sig om mig selv.

Mon det er den slags, nogen opfatter som menneskefjendsk og gammeldags? Det er det jo nok ikke.

Er kristendommen moraliserende og fordømmende?

Nogen vil sige, at kristendommen er fuld af moraliseren og fordømmelser, men det er nu ikke sandt.

Det er rigtigt, at mennesker der har kaldt sig kristne op igennem historien er faret frem med smålig moraliseren og fordømmelse over for andre mennesker, der tænkte anderledes end dem selv. Men hvor meget de så end har bildt sig det ind, så har de ikke kunnet hente alibi herfor i kristendommen selv, for her lægges der ikke op til, at vi skal

gå og moralisere og fordømme hinanden. Tværtimod fastholdes det, at den der skal dømmes er Gud og ikke smålige mennesker, der gerne vil læse deres egen moral ind i det kristne evangelium.

Mennesker har til alle tider misbrugt kristendommen til at fremme deres egne holdninger og interesser, men det kan man altså ikke bebrejde kristendommen selv.

Vi skal ikke fordømme, men tilgive, sådan som vi hørte det i læsningen for lidt siden.

Er der noget man skal som kristne?

Nogen vil så sige, at de tager afstand fra kristendommen, fordi den handler om en hel masse, man skal.

Og det er da rigtigt, at der er noget, man skal. Man skal elske Gud og næsten, og de to ting går i virkeligheden op i et, for man elsker Gud derigennem, at man elsker sin næste. Medmennesket er altid med, når vi taler om Gud i kristendommen.

Hvis I husker den læsning vi fik fra alteret for lidt siden, så taler den netop herom, og lad mig lige gentage et par vers fra den:

Hvis nogen siger: »Jeg elsker Gud,« men hader sin broder, er han en løgner; for den, der ikke elsker sin broder, som han har set, kan ikke elske Gud, som han ikke har set. Og dette bud har vi fra ham: Den, der elsker Gud, skal også elske sin broder.

Eller vi kan tage et andet bibelsted, hvor Jesus siger: "Hvad I gør imod en af mine mindste små, har I gjort mod mig".

Altså, hvad vi har gjort af godt mod et medmenneske, der havde brug for os, det har vi også gjort mod ham.

Så til dem, der siger, at kristendommen handler om en hel masse, man skal, til dem er der kun at sige: ja, der er noget, du skal, og det du skal, kan altså sammenfattes i budet: Du skal elske Gud og din næste som dig selv.

Er kristendommen fuld af forbud?

Jamen vil nogen så sige: kristendommen handler jo også om en hel masse man ikke må. Der er en masse forbud og løftede pegefingre.

Også det er både rigtigt og forkert.

Du må ikke slå ihjel, du må ik-

ke stjæle, du må ikke lyve, du må ikke være utro f.eks. – Disse bud er dog ikke forbeholdt kristendommen, de går bl.a. tilbage til Det gamle Testamente og de er jo nærmest at betragte som naturlove, fordi intet menneskeligt fællesskab, intet samfund, kan bestå, hvis vi går og slår hinanden ihjel og stjæler, lyver og bedrager hinanden. Det burde jo være indlysende.

Kristendommen selv har også noget du ikke må, men det drejer sig ikke om at køre på cykel om natten uden lys eller at man ikke må vaske bil om søndagen og den slags.

Paulus siger et sted: *Alt er tilladt, men ikke alt gavner. Alt er tilladt, men ikke alt bygger op. Søg ikke det, som er til bedste for jer selv, men det, som er til bedste for andre.* (1.Kor. 10,23-24)

Vi kan måske sådan helt kort sige, at det er forholdet til vort medmenneske, der er grænse og målestok for, hvad vi må og ikke må. Vi må ikke gøre noget, der ødelægger livet for andre.

Og Jesus selv tog igen og igen de svage og udstødte i forsvar – alle dem de andre – dem med de rigtige meninger - dømte ude af det gode selskab. Engang

nogen ville straffe og stene en kvinde, der havde gjort sig skyldig i utroskab, sagde Jesus: Lad den, der er uskyldig kaste den første sten.

Kristendommen er blevet til på Jesus Kristus. Han var hverken smålig eller fordømmende, men han pirrede igen og igen til menneskers selvretfærdighed med sine ord – bl.a. dem vi lige har hørt: Lad den, der er uskyldig kaste den første sten, men det var også ham, der sagde: *Hvorfor ser du splinten i din broders øje, mens du slet ikke lægger mærke til bjælken i dit eget?* (Luk. 6,41)

Undskyld mig, men jeg har altså mere end svært ved at se, at kristendommen skulle være gammeldags og uoplyst. Tværtimod byder den på så meget, vi har brug for at høre både i fortid, nutid og fremtid.

Nu lader jeg opfordringen gå videre til alle jer i dag: Kom venligst og fortæl mig, hvori det undertrykkende og livsødelæggende i kristendommen skulle befinde sig. Jeg kan simpelthen ikke finde det.

Amen!

Erik Bredmose

SOGNEUDFLUGT

*Tekst: Elinor Mærsk Lund
og Bjarne Lund, Tørring*

Torsdag den 31. maj 2012 var der sogneudflugt.

Turen startede med afgang fra Tulstrup kirkes P-plads. Vi var ca. 50 personer, der var mødt op på pladsen og turen startede kl. 9.00 med kurs mod motorvejen. Vi drejede fra i Vejle, og kørte ad mindre veje med kursen mod Lyng Kirke. På turen blev der serveret frugt, som Lise og Knudåge Knudsen havde indkøbt.

Efter ankomsten til Lyng kirke, blev vi budt velkommen af Richard Ulbjerg. Han fortalte os om kirken, som blev indviet i november 1994. Kirken er bygget af gule mursten.

Uden for kirken står den store blodbøg, denne bøg var inspirationskilden til arkitekterne Inger og Johannes Exner.

Denne blodbøg er på en måde trukket med ind i kirkerummet, så grenene bliver den bærende del af loftet. Træet symboliserer kundskabens træ m.m.

Alter, prædikestol og døbefont er på samme niveau, og orglet

var løftet op over indgangen til kirkerummet. Orglet har spanske trompeter, der står ud i rummet, og bryder de mange lodrette linier i kirkerummet. Døbefonten er hentet fra Erritsø kirke.

De to klokker, der er i Lyng kirke er støbt i Frankrig. Hver morgen og aften ringes der med den store klokke, og ved kirkelige handlinger, ringes der med begge klokker.

Johannes Møllehave har skrevet inskriptionen som lyder:

På den store klokke:

*Jeg ringer mod syd og øst,
vest og nord,
og folk kommer til
for at høre Guds ord,
at himlen har rørt
ved den faldne jord.*

På den lille klokke:

*Jeg ringer og svarer
at Gud er stor,
han såede den sæd,
som gror og gror,
og jeg er det lille genlyds ord.*

Efter den flotte gennemgang af kirkens historie og dens kunst,

gik turen til Fredericia og Hotel gammel havn (sømandshjemmet), hvor vi spiste en dejlig middag.

Herefter gik turen til voldanlægget, hvor vi fik en meget omfattende information af Ernst Bojsen fra turistbureauet.

Voldanlægget, som i dag er en historisk naturpark, ligger tæt på bymidten. Fæstningsanlægget er fra 1600-tallet, og er et af verdens bedst bevarede, og strækker sig over ca. 2 km.

I år 1649 gav den danske kong Frederik d. 3. ordre til, at der blev tegnet et kort over, hvordan en fæstning kunne bygges. Fæstningen i Fredericia blev udstyret med 10 bastioner.

Omkring 1650 prøvede man at lokke beboere til byen. Mange nybyggere flyttede til byen, hvor de fik frit jordlod og skattefrihed. Der skulle helst være en havn, som kunne fungere som livsnerve for byen. I de følgende år arbejdes, der med at anlægge fæstningen. Alt arbejdet skete med håndkraft, trillebøre og skovle. I løbet af 1650`rejste fæstningsværket sig rundt om den nyetablerede by, som efterhånden blev beboet af flere og flere mennesker.

Efter besøget på Voldanlægget gik turen til ”Den historiske miniby”.

I Minibyen begyndte vi med at drikke eftermiddags kaffe, med Lises hjemmebagte kage til.

Efter kaffepausen, fik vi en guidet tur rundt i Minibyen, som viser Fredericia købstad i 1849. Der kommer nye huse til år efter år. Den færdige by vil rumme 1200 minihuse.

Det er en stor oplevelse, at besøge byen bag voldene. Fredericia fæstningsanlæg fra 1849 er blevet genskabt i Minibyen. Bag voldene oplever man de snorlige gader i geometrisk system, der kendes fra europæisk historie.

Efter besøget gik turen hjemad, vi takker tilrettelæggerne for en dejlig tur.

*Se billeder fra turen på:
www.tulstrupkirke.dk/galleri*



Kirkerummet i Lyng kirke

DEN TEOLOGISKE AFTENHØJSKOLE 2012/2013

SØREN KIERKEGAARD

- Hvad er et menneske?



Det kommer til at handle om *Søren Aaby Kierkegaard* (1813-1855) i Den teologiske Aftenhøjskole i Tulstrup Præstegård i den kommende sæson.

Søren Kierkegaard var både teolog og filosof, og han er en af de internationalt mest kendte og anerkendte danskere overhovedet.

Kierkegaard anses for at være ophavsmand – eller i hvert fald én af ophavsmændene – til *eksistentialismen*. Eksistentialismen er en filosofi, der sætter det enkelte menneske i centrum. Eksistentialismen er af den opfattel-

se, at der ikke på forhånd er givet en mening med livet, og at det enkelte menneske skaber sin egen mening i tilværelse gennem sine valg og sine handlinger.

Kierkegaards tænkning har også i høj grad præget tænkningen og teologien her i Danmark. Mange teologer og præster har været og er stadig præget af ham.

Skønt *Søren Kierkegaard* kun blev 42 år gammel, nåede han i sit korte liv at forfatte op imod 40 bøger, og forfatterskabet spænder genremæssigt vidt. Alvor, humor og bidende ironi løber side om side med mere opbyggelige skrifter og kristelige taler, og det hele sluttet af med en sønderlemmende kritik af datidens danske kirke under det, der er blevet kaldt kirkekampen eller kirkestormen.

I 2013 er det 200 år siden *Søren Kierkegaard* blev født, og det kommer nok ikke til at gå helt stille af her til lands. Vi kommer med andre ord i aftenhøj-

skolen til at kunne drage fordele af det lys, der i øvrigt vil blive kastet på manden i det kommende år.

Kierkegaard går for at være svær at læse, men vi vil forsøge at trænge lidt ned i hans univers dels ved hjælp af forskellige foredragsholdere, dels gennem studiekredsarbejde, hvor vi sammen forsøger at tygge nogle tekster og rede nogle tråde ud.

Kierkegaard levede det meste af sit liv i København, hvor han også vandrede omkring og talte med folk af alle slags. Hvis der viser sig tilslutning til det blandt aftenhøjskoledeltagerne, er det tanken at foretage en eks-kursion til København engang i foråret i en forlænget weekend (fredag-søndag).

Praktisk:

Mødeaften bliver som sædvanlig onsdag, og tidspunktet kl. 19.30. Måske bliver der også en enkelt arbejdslordag undervejs. Der serveres kaffe og the hver gang, og når vi har besøg af foredragsholdere, får vi også brød til.

De to første mødedatoer bliver onsdagene d. 3. oktober og d. 24. oktober.

Hvis du vil være med, kan du med fordel købe bogen:

Jimmy Zander Hagen: Søren Kierkegaard - kort fortalt
Hans Reitzels Forlag, kr. 198,-

Erik Bredmose

Tilmeld dig **NYHEDSBREVET** fra præst og præstegård, så får du/I nyt om, hvad der sker i præstegården og i pastoratets kirker.

Tilmeld til ebs@km.dk



DET SKER

Tulstrup præstegård

SOGNEMØDER

Torsdag d. 13. sept. kl. 14.00

Michael Schelde, Centerleder og hjælpepræst i Dover-Alling-Tulstrup

”Mange måder at lære på”

- om liv og læring.

Torsdag d. 4. okt. kl. 14.00

Kristian Samuelson

”Grønlandsbreve”

- et år som efterskolelærer på Grønland.

Torsdag d. 11. nov. kl. 14.00

Erik Bredmose, sognepræst

Sangtime m.m.

ADVENTSMØDE

PÅ TULSTRUP KRO

Fredag d. 30. november

Læs nærmere i dagspressen

TEOLOGISK

AFTENHØJSKOLE

Onsdag d. 3. okt.. kl. 19.30

Onsdag d. 24. okt. kl. 19.30

Tulstrup kirke

ORGELINDVIELSE

Søndag d. 9. sept. kl. 14.00

En gudstjeneste med masser af orgelmusik.

HØSTGUDSTJENESTE

**Søndag d. 16. september
kl. 14.00 i Tulstrup kirke**

- Fælles for

Dover og Tulstrup -

”De Dover Spillemand” vil igen i år medvirke ved gudstjenesten. Man må meget gerne medbringe lidt fra årets afgrøder: en blomst eller en kurv med frugt eller lignende.

Efter gudstjenesten er der fælles **kaffebord i Tulstrup Præstegård**, hvor *”De Dover Spillemand”* også vil underholde.



DET SKER

Alling kirke

HØSTGUDSTJENESTE

**Søndag d. 23. september
kl. 14.00**

med efterfølgende **kaffebord og høstauktion** i Beboerhuset. Tag evt. noget af havens eller markens afgrøder med: frugter, blomster eller lignende med i kirken. Ved kaffebordet efter gudstjenesten holder vi auktion over de medbragte gaver. Overskuddet går til Folkekirkenes Nødhjælp. (Man må meget gerne komme, selvom man ikke har nogen afgrøder at bringe).



Dover kirke

Børnegudstjeneste

- om David og Goliat -

**Søndag d. 11. november
kl. 14.00**

**ved Pia Husted Blok
og Erik Bredmose**

Dover-Alling-Tulstrup sogne

Sognepræst:

Erik Bredmose Simonsen,
Præstebakken 11, 8680 Ry.
Tlf. 86 89 14 17
e-mail: ebs@km.dk

Fælles kirkekontor for kirkerne i Ry-området

Præsteseekretær
Birthe Østergaard Andersen
Tlf. 86 89 13 50
e-mail: band@km.dk
Åbningstider:
mandag - tirsdag - onsdag: kl. 9-12
torsdag: kl. 16-18

Organist:

Tyt Kirkeby,
tlf.: 86 89 19 20

Kirkesanger:

Kamma Bidstrup,
tlf. 86 21 55 34 - 20 19 83 27

KIRKEBLADSREDAKTIONEN

Kirsten Lund, (ansv.), Tulstrup,
tlf.: 86 89 09 19
e-mail: kirsten.lund@fiberpost.dk

Birthe Madsen, Dover,
tlf.: 86 57 71 82
ibm.alken@mail.dk

Bente Klarskov, Alling,
tlf.: 86 89 33 15
benteklarskov@hotmail.com

Agnete Laursen Vig, Alling,
tlf.: 86 89 31 83
b.m.madsen@mail.dk

Kirkebladet udkommer 4 gange årligt
februar - maj - august - november
Tryk: Grafisk Indtryk, tlf. 86 820949

GUDSTJENESTER

	<i>DOVER</i>	<i>ALLING</i>	<i>TULSTRUP</i>
9. sept., 14. sønd. eft. trinitatis	10.30		14.00 Indvielse af orgel
16. sept., 15. sønd. eft. trinitatis	Høstgudstjeneste i Tulstrup kirke 15.00:Kaffebord i Præstegården		14.00 Høstgudstjeneste med De Dover Spillemand. 15.00:Kaffebord i Præstegården
23. sept., 16. sønd. eft. trinitatis	10.30	14.00 Høstgudstjeneste Kaffe og høstauktion i Beboerhuset	
30. sept., 17. sønd. eft. trinitatis			10.30 Michael Schelde
7. okt., 18. sønd. eft. trinitatis	9.30	11.00	
14. okt., 19. sønd. eft. trinitatis		9.30 Jesper Hanneslund	
21. okt., 20. sønd. eft. trinitatis	11.00 Michael Schelde		9.30 Michael Schelde
28. okt., 21. sønd. eft. trinitatis		9.30	11.00
4. nov., Alle helgens dag	10.30	18.30 musik, læsninger - suppe i Beboerhuset	
11. nov., 23. sønd. eft. trinitatis	14.00 Børnegudstjeneste v/ Pia Husted Blok og Erik Bredmose		10.30
18. nov., 24. sønd. eft. trinitatis		10.30 Michael Schelde	
25. nov., sidste søndag i kirkeåret	11.00		9.30
2. dec., 1. søndag i advent		16.00	10.30